

Bestuur:

Jan Galama (30021) voorzitter
Haadstrijte 40 9008 SR Reduzum
tel.: 05660-2105 of 2394

Gerard Galema (21120) secretaris
De Meidoorn 24 9781 VP Bedum
tel.: 05900-14518

Johannes Galama (3215) 2e voorzitter
Vossenlaan 91 6531 SG Nijmegen
tel.: 080-551555

Truke de Boer-Galema (3315) 2e secretaris
S. v.d. Laanstraat 51 8442 DX Heerenveen
tel.: 05130-22089

Jacob Galama (3121) penningmeester
Spartenburg 27 8702 AH Bolsward
tel.: 05157-4710

Annetiek Galema (33101) archivaris
P. Campersingel 15A 9713 AC Groningen
tel.: 050-139616

1

"de GALE/AMA'S

door de eeuwen heen"

Lidmaatschap

Het zou geen kwaad kunnen als nog meer familieleden zich zouden opgegeven als lid van onze vereniging. Mocht u als lezer merken dat familieleden (of anderen) belangstelling hebben voor dit blad, probeer ze dan lid te maken. Hoc kan men lid worden!

- a Door f 25,- over te maken op girorekening 5945270 of bankrekening 30.87.66.814 bij de Rabobank te Bolsward, beide t.n.v. J.Y. Galama, inz. Ysbrant Klaases van 1789. Dan is men lid en krijgt men alle familiekraanjes die al zijn uitgekomen gratis toegestuurd. De contributie bedraagt daarna minimaal f 10,- per jaar.
- b Door f 10,- over te maken op dezelfde wijze als onder a vermeld. Dan is men lid en krijgt men de familiekraanjes van het lopende jaar gratis toegestuurd. Daarna betaalt men minimaal f 10,- per jaar aan contributie.

verschijnt in het
voorjaar
(april)

verschijnt in het

5e jaargang nr. 1 mei 1994

najaar
(oktober)

.....

Normaal verschijnt ons familieblad begin april. Maar het eerste nummer van de vijfde jaargang komt nu pas uit omdat wij vonden dat het verloop van de familie-reünie op 16 april in dit nummer aan de orde moest komen. Een groot aantal van onze lezers en lezeressen is er zelf bij geweest. Die weten er dus al het een en ander van. Voor hen die er niet bij konden zijn is in dit nummer, naast een aantal reüniefilms, een korte impressie opgenomen. Ook de moeite van het lezen waard voor hen die er wel bij waren op 16 april in De Doele in Bolsward.

De dag zelf stond vooral in het teken van het verder aanhalen van de familiebanden. En dat is gelukt. Het was een vooral gezellige middag met als hoogtepunt het ten doop houden van de Boerderijenroute.

Dit keer was de opzet wat breder dan vijf jaar geleden. Ook de familie die afstamt van Marten en Wieger (de twee broers van de vader van IJsbrand Klazes) was van de partij. Daarnaast waren er naamdragers uit de Welsrijpster tak. En ook Gale(a)ma's waarvan wij niet eens het bestaan wisten.

In de uitnodigingsbrief had het stichtingsbestuur ook aandacht gevraagd voor een paar serieuze zaken. Het ging om de wijze waarop zij verder zou willen met het museum en de realisatie van een familieboek in 1999. In beide gevallen is aan eenieder van te voren gevraagd daar over na te denken en op de reünie met eventuele suggesties te komen. het op een rij zetten van de resultaten daarvan duurt nog even. Maar in het volgende nummer komen wij daarop terug.

Welke interessante zaken treft u verder aan in dit nummer van het familieblad?

Allereerst de naar wij hebben gehoord meest gelezen rubrieken van ons blad 'Familievaria' en 'Korte berichten'. Daarin treft u de laatste nieuwtjes aan die de afgelopen periode in onze familie zijn voorgevallen. Het gebruikelijke korte verslag van de laatste gehouden vergadering van het stichtingsbestuur is dit keer niet opgenomen.

Reden: de laatste vergadering ging in hoofdzaak over het voorbereiden van de reünie. Tot slot van deze korte inleiding vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde acceptgirokaart. Wilt u zo vriendelijk zijn daarmee uw jaarlijkse bijdrage over te maken? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Veel leesplezier!

De redactie:

Anno Galama (33120)

Titus Galama (3305)

Jan Galama (30021)

Gerard Galama (20120)

tevens het adres van de redactie

De Meidoorn 24

9781 VP BEDUM

05900 - 14518

Bovendien ontving een ieder een envelop met consumptiemunten, alsmede een waardbon en de opdracht deze bij vertrek in te wisselen voor iets onbekends. Het werd een drukte van belang. Bijna 300 geïnteresseerden kwamen de reünie opvrolijkten. Na een welkomswoord van Jan Galama, de voorzitter van de familie-vereniging, en enige toelichtende opmerkingen van Gerard Galama, de secretaris, werd het hoogtepunt van de dag aangekondigd: het op ludieke wijze presenteren van het eerste exemplaar van het boekje 'Boerderijen route; De boerderijen van IJsbrand Klazes Galama (1873)'. Voor dit evenement stond de toenmalige bezitter van deze boerderijen op uit zijn graf, om in vol ornaat op niet mis te verstane wijze voor de zaal te orenen over zijn verleden en bovendien over bespiegelingen omtrent heden en toekomst van de Gala/ema-familie. De eerste exemplaren van de Boerderijenroute werden vervolgens uitgereikt aan de huidige bewoners van de dertien beschreven boerderijen, waarna het receptiecomité de verkoop van de boekjes in de zaal voor haar rekening nam.

Daarna kon iedere gast vrij rondlopen. Er viel nog van alles te zien. In de bovenzaal van de Doele werd het een drukte van belang, want

Boekwerken over de Galama's/Galama's:

HET BLAUWE BOEK 'IJSBRAND KLAZES', uitg. 1989 prijs f 10,-; verzendkosten f 3,50.

Hierin staan nakomelingen van IJsbrand Klazes; geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata en codenummer. Nuttig als naslagwerk.

BOERDERIJENROUTE: De boerderijen van IJsbrand Klazes (1873), uitg. 1994, prijs f 10,-; verzendkosten f 3,50.

Beknopte geschiedenis van de dertien boerderijen en haar bewoners. Met foto's, kaarten en naamlijsten. Handig om de route langs de beschreven boerderijen te maken.

DE EERSTE DRIE GENERATIES, uitg. 1994, prijs eerste druk f 5,-; verzendkosten f 5,00. Volledig overzicht in rolvorm in kokertje met weergave van woonplaatsen en beroepen.

daar was een expositie tentoongesteld betreffende de familietakken van Klaas, Marten en Wieger Gala/ema, alsmede enige documenten omtrent de Welsrijpster tak (waarbij overigens de verwantschap nog niet is aangestemd). Verder was er een informatiestand met wetenswaardigheden over de familie. Vele gasten maakten gebruik van de uitgebreide kennis van de bemanning in de informatiestand en bestudeerden de prachtig uitgeschreven stambomen die aan de wand waren bevestigd. Kortom: er werd driftig heen en weer gelopen en gepraat, wat de mobiliteit in de grote zaal zeer ten goede kwam. Het was in feite eenvoudig om van de een naar de ander te gaan, wat de sociale activiteit enorm bevorderde.

Rond 18.00 uur werden soep en broodjes geserveerd, waarna de voorzitter de reünie afsloot. Vervolgens werden de waardbonnen ingewisseld voor een koker met een spandoek met familiegegevens en toot iedereen huiswaarts met een evaluatieformulier op zak. De échte meningen omtrent deze historische gebeurtenis volgen dus nog!

Annemiecke Galama

Eveneens informatie over de kinderen uit huwelijken van dochters. Met index op naam.

TE BESTELLEN BIJ HET SECRETARIAAT:
GERARD GALEMA, DE MEIDOORN 23,
9781 VP BEDUM, TEL. 05900-14518

Of zelf af te halen bij de onderstaande adressen:
Jacob Galama Spaarrenburg 27 Bolsward 05157-4710

Johan Galama Vossenlaan 91 Nijmegen
080-551555

Joseph Galama M. Verhoffstr. 2a Breca
076-147304

Minke Post-Galama Prins Bernhardstraat 30
Moordrecht

IMPRESSIE REÛNIE I

Om half één op Zaterdag 16 april druppelden de eerste reünisten al binnen. En al gauw daarna raakte De Doele gevuld met Galama's en Galema's. Het kostte de voorzitter enige moeite om aandacht te krijgen voor zijn openingspeech. Men was al druk met elkaar aan de praat geraakt. Het duurde dus even voordat de zaal stil werd. Nadat ook de overige activiteiten die in de loop van de middag nog zouden plaatsvinden waren belicht kwam een ieder goed los.

Korte tijd later werd het zonder veel moeite vanzelf stil. Want wat gebeurde er! Opeens zat er iemand op het toneel die sprekend leek op IJsbrand Klazes. Was hij uit de dood opgestaan? Sommigen in de zaal overviel een lichte huivering! Opeens nam de persoon het woord. Hij begon met te vertellen dat hij zijn dertien boerderijen had geïnspiceerd. Was IJsbrand Klazes, al 120 jaar dood, dan toch terugkeerd onder de mensen? Of was hij al die tijd ondergedoken geweest ergens in het zuiden van ons land? Want hij sprak niet de Friese taal maar Nederlands met een zuidelijk accent. Maar hij leek toch sprekend op hem! Of was het toch iemand anders die zich had vermomd als IJsbrand Klazes? Hij vervolgde zijn verhaal met te zeggen dat hij blij was weer in de familiekring te verkeren. Het deed hem goed dat de familie zich actief bezig hield met elkaar en dat de onderlinge band uitstekend was. Hij was met name gekomen om het boekje dat een aantal van zijn kindskinderen had gemaakt, over zijn boerderijen, ten doop te houden. Hij deed dat met plezier en vond het een eer de eerste exemplaren aan te mogen bieden aan de

II

Op zaterdag 16 april werd in de Doele te Bolsward wederom een reünie gehouden van de Galema's-familie. Er was reeds weer een lustum verstreken sinds het vorige evenement. De gasten werden ontvangen door

huidige bewoners. Daarna vertween hij en begon de verkoop van het Boerderijenboekje aan de reünisten. En ze gingen grif van de hand. Het zal de komende tijd een drukte van belang worden op de ruim zestig kilometer lange route rond Bolsward.

Al gauw pakte iedereen de draad weer op. Men hernieuwde de kennismaking of maakte met mensen kennis die men soms nooit of lang niet had gezien. Onder het genot van een drankje werd heel wat besproken. Ook gingen velen op verkenning uit. Men ontdekte op de bovenverdieping de expositie en de informatiefond. Al gauw was het ook daar een drukte van jewelste. En er ontstonden daar al snel contacten met bekende of onbekende naamdragers. De aanwezige copiermachine stond niet stil, zoveel gegevens wilde men (van elkaar) kopiëren. En ook de penmen met daarop de naam Galema of Galama vonden gretig aftrek. Een goede vondst was ook dat men daar in een wat rustiger omgeving met elkaar van gedachten kon wisselen. Wat is een middag dan kort! Men is nog van alles van plan. Maar voor je het weet is het al zo laat dat de soep met broodjes wordt rondgebracht. En even later is het afscheid daar. Ieder gezin ontvang als afscheidscadeau een document in de vorm van een rol met daarop een schat aan gegevens over de nazaten van IJsbrand Klazes. Tot over vijf jaar zeggen velen tegen elkaar. En daar sluit ik mij graag bij aan.

Gerard Galema

een enthousiast receptiecom van vrijwilligers, die zorgden dat alle familieleden een naambordje opgespeld kregen zodat zij voor elkaar in de zaal herkenbaar werden.

FAMILIEVARIA

In deze rubriek zijn/worden berichten opgenomen die via allerlei kanalen bij de redactie binnenkomen. Als u als lezer zaken tegenkomt die zich lenen voor plaatsing stuur ze dan op naar de redactie.

Geboren

Te Welsrijp werd op 09-12-1993 geboren Douwe, zoon van Ale en Klaske Galema-Reitsma.

Hij heet Anno Hendrik en aanschouwde het levenslicht op 23-12-1993. Hij is de zoon van Tress Hetinga en Jan Galema (nr. 33103) uit Burgwerd, Kloosterweg 9.

Nick Galama is geboren op 29-12-1993. Zijn gelukkige ouders zijn Christien van Benlthem en Jos Galama (nr. 31066) te Markness.

Tatjana Agatha Tamara Galama. Wat een welluidende naam. Op 16-02-1994 werd zij geboren te Winsum (Gn.) Dochter van Theo (nr. 32203) en E.N. Volkova.

Op 04-03-1994 is Annegre geboren. Zij is de dochter van Michiel (nr. 33080) en Pieta en het broertje van IJsbrand Galama te Schildwold.

Joyce, een dochter van Hubertus Galema (nr. 20155) en Jolanda Streuer te Nieuw Amsterdam, werd geboren op 09-03-1994.

Trots en gelukkig met de geboorte van Hidde Akc zijn Anette Boers en Tjebbe Galema (nr. 33142) te Leiden. Hidde is geboren op 13-04-1994.

Jorien Riekie is geboren op 21 april 1994. Zij is een dochter van Haans en Elly Hetinga-Galema (nr. 20119) uit It Heidenskip. Jorien is de eerste die geboren is in het nieuwe ziekenhuis te Sneek.

Ook op 21 april 1994 is geboren Jeanne Mare, dochter van Minne en Lydia Wiersma-Galama (nr. 31218) te Burgwerd.

Ouders en verdere familie van harte gelukkigwens.

Huwelijksfeest

Um dia por um ato de amor sublime uniram-se em matrimonio

Jorge Soares de Aguiar
Nila Alves de Aguiar

Petrus Nicolaas Galama (nr. 3253)
Thereza Timo Galama

Hoje convidam voce e seus familiares a participar da celebração matrimonial de seus filhos

Jean e Ernest (nr. 32531)

a realizar-se as vinte e uma horas, do dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e tres, na Igreja Nossa Senhora de Fatima

Rua Ana Amalia 215 Centro/Rua Doze de Outubro 86 V Ramos
Teofilo Ottoni Minais Gerais
Brasil

Wij wensen Jean e Ernest veel geluk, liefde en gezondheid toe.

Op 2 februari 1994 vierden Maurits Zeinstra en Gotske Galama (nr. 3316) hun 50-jarig huwelijksfeest. Na een feestelijke eucharistische feest verder in de Denmenhoeve aidaar. Onze welgemeende felicitaties aan Maurits, Gotske, kinderen en kleinkinderen.

Pieter Galama (nr. 31241) en Monique van den Tillaart zijn op 11 maart 1994 getrouwd in het stadhuis van Veghel. De kerkelijke inzegening vond plaats in de H. Johanneskerk aidaar. Wij wensen ook dit prille paar veel geluk voor de toekomst.

Overlijdensberichten

In de leeftijd van 54 jaar overleed op 27-10-1993 na een langdurige ziekte Atty Galama (nr. 32204) echtgenote van Eddie Aansen. Na de uitvaartmis in de RK Vredeskerk te Steenbergen werd haar lichaam gecremeerd in het crematorium aan de Mastendreef te Bergen op Zoom.

Na een korte ziekte overleed Saakje Galema-Jonker weduwe van Arend Galema (Welsrijpster tak) op 24 december 1993 op de leeftijd van 79 jaar. Na de rouwdienst in de NH kerk te Westergeest werd haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof aldaar.

Betroefd om het afscheid, maar tevens vervuld met dankbare herinneringen nam op 2 december 1993 Maria Galema (nr. 2018), met haar kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen afscheid van Douwe Landman. Hij overleed te Heerenveen op 27 november op 81-jarige leeftijd. De natuur was zijn lust en zijn leven. Met name 'het kievitseieren' zoeken samen met zijn 'aaisikersmaat' Jap Zijistra.

Twee dagen later, op 29-11-1993 overleed Agatha Andringa, echtgenote van Nicolaas Galema (nr. 2010), op 83-jarige leeftijd te Leeuwarden na een gelukkig huwelijk van bijna 56 jaar. Op 3 december namen haar man, kinderen en kleinkinderen op een indruk-

KORTE BERICHTEN

Van Mr. & Mrs. Galama uit Toronto Canada ontvingen wij een leuke brief. Sjoerd Galama vertelt daarin allerlei wetenswaardigheden over zijn voorouders uit de tak van Marten. Erg interessant! Ook sloot hij een foto in van zichzelf en zijn vrouw Junko Tanigawa. Zij is Japans van geboorte en op de foto staan zij afgebeeld in de traditionele Japanse huwelijkskledij. Prachtig om te zien. Sjoerd en Junko bedank voor jullie leuke contacten per brief. En ook bedankt voor jullie aanmelding als contribuant.

wekkende manier afscheid van haar tijdens een eucharistie in de St. Jan de Doper kerk aan de Huizumelaan te Leeuwarden.

Te Oss overleed op 01-03-1994 Frans van Gennip, de man van Minke Galama (nr. 3210).

Agatha Elizabeth Galama (nr. 3222), sedert 16 juli 1989 weduwe van Hendrik Kuipers, overleed op 4 maart 1994 op 79-jarige leeftijd. De begrafenis vond plaats te St. Nicolaasga op 8 maart.

Op 6 maart 1994 overleed Aida Helena Galama (nr. 3102) te Sneek. Zij was gehuwd met Tjitte de Wolff. De gezongen uitvaart vond plaats in de St. Vitus te Blauwhuis op 10 maart. Daarna werd haar lichaam begraven op het RK kerkhof aldaar.

Op 12 maart overleed Maria Galama-Hettinga, weduwe van Jouke Sjoerd Galama (nr. 3303) op de leeftijd van 75 jaar. Na de uitvaartmis op 16 maart te Heeg werd haar lichaam gecremeerd nadat haar kinderen en kleinkinderen afscheid van haar namen.

Elisabeth Catharina Maria Van Oosten overleed op 14 maart 1994 op 35-jarige leeftijd. Zij was de moeder van Piet en Theo en de vrouw van Jan Galama (nr. 31073).

Onze oprechte deelneming gaat uit naar hen die achterbleven.

Een van de verhalen die Sjoerd in zijn brief vertelt willen wij u niet onthouden. Het luidt als volgt:

Kinderen (of mogelijk neven) van zijn betovergrootvader Sjoerd Galama (1836-1893) zouden naar Oost-Indië zijn vertrokken en daar een theeplantage hebben gevestigd.

In de gegevens die de familievereniging in haar bezit heeft wijst niets in die richting. Maar de wonderen zijn soms de wereld nog niet uit. Wij houden ons graag aanbevolen voor informatie die een tipje van deze 'mysterieuze' sluis kan oplichten.

In een eerdere uitgave van ons familieblad hebben wij al eens gevraagd of er soms iemand iets afwist van een berg in Ethiopië die onze familienaam draagt. Helaas; tot nu toe zijn wij er nog niet achter hoe deze berg aan die naam komt en of dat iets heeft te maken met onze familie.

Ook vroegen wij al eens informatie over een zekere Maaike Galama via dit blad. Tot nog toe ook zonder succes. Maar wij blijven verder zoeken.

Wel weten wij inmiddels wie Kerst Galama is! Jacob Galama heeft hem gelokaliseerd. Hij behoort tot een afzonderlijke tak en is geboren op 30-09-1911 te Franeker.

Rienis Gratama treedt samen met Maaike Schuurmans op met het programma Euro-friezen. Daarin wordt op humoristische wijze gestalte gegeven aan de toekomst van de Friezen en Friesland in Europees verband. Onlangs hebt u daarvan een compilatie

REUNIEFLITSEN

Op 5 februari kreeg de reünie van de Gale(a)ma's aandacht via de ether. Op het lokale radiostation van Bolsward, Jacob Galama, de penningmeester van onze familievereniging, kreeg de gelegenheid een aantal vragen te beantwoorden en iets te vertellen over een en ander. Hoewel Radio Bolsward nu niet direct wereldwijd uitzendt, toch een leuke gelegenheid om wat aan de weg te timmeren.

Nog meer publiciteit kreeg de reünie van de Gale(a)ma's op Vrijdag 8 april. Op die dag besteedde Radio Fryslân daar aandacht aan. Toen kregen onze voorzitter en Joseph (de samensteller van de Boerderijen-route) de gelegenheid om in circa tien minuten iets te vertellen over de reünie. En daarmee bereikten wij al weer wat meer mensen. Op de dag zelf was een reporter/fotograaf aanwezig van de lokale Bolswarder kraant.

Op dit moment stromen bij het secretariaat de ingevulde enquêteformulieren binnen. Elke reünist ontving bij vertrek een enquête-formulier. Daarop kon aan de hand van een aantal vragen worden gereageerd op de

kunnen zien op TV. Op de officieusrol werd ook een Ustbrand Galama genoemd. Nu zijn er nogal wat familieleden die die voornaam dragen. Wie hij is zouden wij graag willen weten en welke rol hij vervult bij het programma eveneens? Wie het weet mag ons bellen!

Tot en met 25 februari werd in het gemeentehuis te Menaldum een fototentoonstelling gehouden van foto's gemaakt door Ype Galama van de Welsrijpster tak. Ype houdt zich al 25 jaar enthousiast bezig met fotografieën. Op deze expositie waren o.a. te zien foto's van schepen en scheepsbouw, paarden en ruitsport en sfeeplaten. Wellicht is c.a. nog eens te herhalen in ons familie-museum!

Als u de Telaccursus 'Klussen in huis' heeft gevolgd bent u nu heel wat mans. Mede dankzij de presentatie van Waldemar Galama.

organisatie en het verloop van de reünie. Het bestuur gaat alle suggesties, opmerkingen, kritiek e.d. nu eerst op een rijtje zetten. In een volgend nummer van het familieblad komt het daar op terug. Ook zal dan uit de doeken worden gedaan welke activiteiten er bijvoorbeeld m.b.t. het museum en het uit te geven familieboek zullen plaatsvinden.

JAARLIJKSE BIJDRAGE

U als contribuant van de St. Gale(a)ma's steunt onze activiteiten natuurlijk van harte. De bijdrage die de stichting jaarlijks van u vraagt bedraagt slechts f 10,-. En de betaling ervan is ook een fluitje van een cent. Net als elk jaar is bij dit nummer van het familieblad een bank/giroacceptkaart bijgevoegd. Daarmee is het erg eenvoudig om de contributie te betalen. Even uw giro- of bank-rekening invullen, een handtekening plaatsen en opsturen naar bank/Postbank. Namens het bestuur reeds bij voorbaat bedankt.

De penningmeester.