

Bestuur:

Jan Galama (30021) voorzitter
Haedstrjitte 40 9008 SR Roduzum
tel.: 05660-2105 of 2394

Gerard Galema (21120) secretaris
De Meidoorn 24 9781 VP Bedum
tel.: 05900-14518

Johannes Galama (3215) 2e voorzitter
Vossenlaan 91 6531 SG Nijmegen
tel.: 080-551555

Truke de Boer-Galema (3315) 2e secretaris
S. v.d. Laanstraat 51 8442 DX Heerenveen
tel. 05130-22089

Jacob Galama (3121) penningmeester
Sparrenburg 27 8702 AH Bolsward
tel.: 05157-4710

Annemieke Galema (33101) archivaris
P. Campersingel 15A 9713 AC Groningen
tel.: 050-139616

" de GALLE/AMA'S

door de eeuwen heen "

verschijnt in het
voorjaar
(april)

verschijnt in het
najaar
(oktober)

4e jaargang nr 2 oktober 1993

Lidmaatschap

Het zou geen kwaad kunnen als nog meer familieleden zich zouden opgeven als lid van onze vereniging. Mocht u als lezer merken dat familieleden (of anderen) belangstelling hebben voor dit blad, probeer ze dan lid te maken. Hoe kan men lid worden!

- a. Door f 25,- over te maken op girorekening 5945270 of bankrekening 30.87.66.814 bij de Rabobank te Bolsward, beide t.n.v. J.Y. Galama, inz. Ysbrant Klaases van 1789. Dan is men lid en krijgt men familiekrantjes die al zijn uitgekomen gratis toegestuurd. De contributie bedraagt daarna minimaal f 10,- per jaar.
- b. Door f 10,- over te maken op dezelfde wijze als onder a. vermeld. Dan is men lid en krijgt men de familiekrantjes van het lopende jaar gratis toegestuurd. Daarna betaalt men minimaal f 10,- per jaar aan contributie.

In het vorige nummer van het familieblad memoreerden wij al dat het aantal contribuanten/donateurs rond de 200 schommelde. Maar 200 haalden wij toen nog niet. Inmiddels hebben wij die "magische" grens bereikt en zelfs overschreden. Mevr. Th. Coebergh-Galema was het die wij onlangs als tweehonderdste lid konden inschrijven. Het spreekt vanzelf dat het ons goed doet dat steeds meer mensen belangstelling krijgen voor onze familie. Daardoor geven zij steun aan een in onze ogen goede zaak. Op naar de 250. Als dat zou kunnen.

Inmiddels komt de geplande datum waarop wij volgend jaar de reünie willen houden steeds dichterbij. Zoals u weet is het de bedoeling dat zoveel mogelijk familieleden op 16 april naar Bolsward komen. De dag zal, net als de vorige keer, vooral in het teken staan van het aanhalen van de familiebanden. Ook zal er aan de familievereniging en haar activiteiten aandacht worden geschonken. Maar uiteraard, en dat vinden wij het belangrijkste, kunt u ook de kennismaking met elkaar hernieuwen. Of als u elkaar nog niet kent kennis maken met nu nog onbekende familieleden.

Wat in elk geval ook gaat gebeuren is het "ten doop" houden van een boekje waarin de 13 boerderijen staan beschreven die IJsbrand Klazes Galema ooit in zijn bezit had. Er wordt momenteel hard door een aantal mensen aan gewerkt om dat boekje samen te stellen. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst; dan zal het zeker zo gezellig worden als in 1989 tijdens de eerste reünie.

Nu nog even naar de inhoud van dit familieblad. U treft er weer genoeg interessante zaken in aan die de moeite van het lezen waard zijn. In de vaste rubrieken zoals "Familievaria" en "Korte berichten" treft u wetenswaardigheden aan over de Gale(a)ma's die bij de redactie zijn binnengekomen de laatste tijd.

Het slot van het verhaal dat Gerard Galema heeft geschreven over zijn familie is ook opgenomen.

Zoals gebruikelijk is ook een kort verslag opgenomen van de laatst gehouden vergadering van het stichtingsbestuur. Zo blijft u op de hoogte van de belangrijkste dingen die daar zijn besproken. Waar u zeker goed naar moet kijken is de oproep waarin u wordt verzocht u aan te melden voor de reünie.

Tot ziens op de reünie.

De redactie

Anno Galama (33120)

Titus Galama (3305)

Jan Galama (30021)

Gerard Galema (20120)

tevens het adres van de redactie

De Meidoorn 24

9781 VP BEDUM

05900 - 14518

1989 REUNIE REUNIE REUNIE REUNIE REUNIE REUNIE REUNIE REUNIE REUNIE 1994

UITNODIGING

Geacht lid van de Stichting Gale(a)ma's en lezer(es) van dit blad,

In 1994 is het zover. Dan zal er opnieuw een reünie worden gehouden met de GALE(A)MA'S. Evenals vijf jaar geleden zal deze plaatsvinden in Bolsward in De Doele en wel op 16 april 1994.

Het programma van die dag is op dit moment nog niet helemaal bekend. Wel wat er in grote lijnen gaat gebeuren. U kunt dat elders in dit blad lezen.

In elk geval wordt ten doop gehouden een door Joseph Galema uit Breda samengestelde route die langs de plaatsen voert waar de boerderijen van IJsbrand Klazes Galema staan of hebben bestaan. Deze route is in een handzaam boekje opgenomen en kan per auto of fietsende vanuit Bolsward worden gemaakt.

Daarnaast is er uiteraard gelegenheid om met elkaar kennis te maken of de kennismaking te hernieuwen, al of niet onder het genot van een hapje en/op drankje. En zeker weten: het organiserende stichtingsbestuur heeft ook nog een paar verrassingen in petto. Al met al voldoende ingrediënten om u een gezellige middag te bezorgen, daar kunt u van verzekerd zijn.

Aanmelding voor de reünie kan plaatsvinden met de in dit blad aanwezige kaart (s.v.p. uiterlijk 1 februari 1994). Op de kaart kunt u meerdere personen opgeven. Vergeet u niet de kaart te frankeren!

Naast u als lid van onze vereniging stuurt het bestuur ook een brief gericht aan de personen die zich in ons adressenbestand bevinden. Ook zij moeten zich schriftelijk opgeven. Een adressenbestand, hoe zorgvuldig ook opgebouwd is echter altijd onvolledig. Wij hebben dan ook niet de illusie dat iedereen in de familie zal worden bereikt. Vandaar ons verzoek om aan iedereen in uw omgeving waarvan u denkt dat hij of zij belangstelling heeft, die ook op te geven. Uiteraard mag u ze ook naar het secretariaat verwijzen. Dat zorgt dan alsnog voor toezending van een brief met aanmeldingskaart.

Tenslotte zal er in januari 1994 nog een laatste oproep worden geplaatst in de Leeuwarder Courant.

Zodra uw aanmelding binnen is ontvangt u een uitnodiging voor de reünie met het volledige programma van de dag. Tevens zal u dan gevraagd worden de verschuldigde kosten over te maken op giro- of bankrekening van de Stichting (er wordt naar gestreefd om de kosten te beperken tot maximaal 35 gulden).

Mocht u eventueel nog vragen hebben bel of schrijf dan het secretariaat.

Wij wensen u al bij voorbaat een gezellige dag toe op 16 april 1994.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur
de secretaris

Gerard Galema

De Meidoorn 24

9781 VP Bedum

05900-14518

1989

HOORT, ZEGT HET VOORT HOORT, ZEGT HET VOORT HOORT, ZEGT HET VOORT, 1994

Mijn vader Jan Galema trouwt op 28 mei 1941 met Sietske Jellesma. Op dezelfde dag trouwen ook zijn twee zussen. Maria met Douwe Landman en Elizabeth met Folkert Jellesma (een broer van mijn moeder). Mijn ouders vestigen zich na hun trouwen in Koudum op een boerderij in de Haanmeer. Daar worden de 11 kinderen geboren. Eerst is het een gemengd bedrijf. Daarnaast houdt mijn vader varkens. In eerste instantie neemt mijn broer de ouderlijke boerderij over. Later gaat hij in andere handen over. Mijn vader is inmiddels gepensioneerd en na het overlijden van mijn moeder hertrouwd met Catharina Witteveen. Hoewel ikzelf al vrij jong met allerlei dingen moest meehelpen op de boerderij (en ik deed het graag) heb ik er niet voor gekozen om ook boer te worden. In 1959 trad ik in dienst bij het toenmalige Staatsbedrijf der PTT met als standplaats 's Gravenhage. Zoals iedereen weet is het Staatsbedrijf inmiddels geprivatiseerd. Ik werk er nog steeds en met evenveel plezier als in het begin. Op 21 juni 1964 ben ik getrouwd met Annie Mijnders. Zij is afkomstig van de Zuid-Hollandse eilanden. In 's Gravenhage zijn onze twee zonen geboren. In 1977 zijn wij verhuisd naar het Groninger land, als gevolg van mijn overplaatsing naar de stad Groningen.

Onze zonen zijn inmiddels ook uitgevlogen. De oudste woont samen met zijn vriendin, waarmee hij in 1994 hoopt te trouwen. Hij is banketbakker, zij apothekersassistente. De jongste is onlangs afgestudeerd aan de Universiteit van Groningen en woont ook in die stad.

U merkt wel in een periode van 150 jaar gebeuren er heel wat dingen die de moeite waard zijn om vast te leggen voor later. Misschien loont het de moeite om ook de geschiedenis van uw familie vast te leggen. Ten eerste kan het voor uzelf plezier betekenen, maar wellicht vinden ook anderen het interessant en leent het zich voor opname in het familieblad of het later uit te geven familieboek. Als u aan de slag gaat stuur dan in elk geval een copie naar de vereniging. Die neemt het op in het familiearchief. Op die manier blijft het bewaard voor het nageslacht.

Gerard Galema (nr. 20120).

FAMILIEVARIA

In deze rubriek zijn/worden berichten opgenomen die via allerlei kanalen bij de redactie binnenkomen. Als u als lezer zaken tegenkomt die zich lenen voor plaatsing stuur ze dan op naar de redactie.

Geboren

Silvia is haar naam. Zij werd geboren op 10 maart 1993. De trotse ouders zijn Henk Lunenburg en Maricje Galema (nr. 20156).

Bote en Antje Galema-Wijstra (uit de Welsrijpster tak) zijn erg blij met de geboorte van hun dochter Marijke. En natuurlijk is haar zusje Klazina net zo blij met haar "nieuwe" zusje als haar ouders. Manje is geboren op 25 augustus jongstleden.

Ook uit de Welsrijpster tak zijn Auke en Anne-wies Galema-Draaijer. Op 8 juni jongstleden geboorte er een wonder, een meisje teer en klein zorgde ervoor dat zij nu met zijn vieren zijn. Lotte is haar naam en zij is het zusje van Bodil.

Doriet Cecile Veendaal kwam op deze wereld op 18 augustus van dit jaar. Ans Galema (nr. 33052), Bert en Gerrit Jan Veendaal zijn erg met haar ingenomen.

Op 7 juni 1993 aanschouwde Frans (voluit Franciscus Bernardus) Galama het levenslicht. Hij is een zoon van Rein Galama (nr. 33123) en Liesbeth Ildema en een broertje van Cissy en Hilda.

Klaas, Anneke en Vera Galama-Spinder (nr. 32437) zijn heel dankbaar met hun kereltje Koen Folkert Tjebbe. Hij kwam ter wereld op 16 september 1993.

Sigrïd Elisabeth Maria (roepnaam Sigrïd) is een kleindochter van Leo de Bekker en Elisabeth Galama (nr. 2131). Zij is geboren op 12 juni 1993.

Dankbaar en heel gelukkig met de geboorte van Annabet zijn Sjaak (nr. 20118), José, Johan en Ysbrand Galema. Zij is geboren op 30 september 1993.

Onze felicitaties aan de ouders. Veel geluk en voorspoed.

Huwelijksfeest

Op 13 april 1993 waren Hendrik Galama (nr. 3310) en Annie Hilderink 40 jaar getrouwd. Zij vierden dat op 16 april.

Astrid Galema en Scharias Pestman zijn getrouwd op 24 september 1993.

Onze felicitaties.

Overlijdensberichten

Goiske Miedema-Zeinstra dochter van Trees Galama (nr. 335) en Yeb Zeinstra overleed op 18 april van dit jaar te Amersfoort. Zij werd op 23 april begraven te Blauwhuis.

Te Tilburg overleed op 17 juli jongstleden Ysbrand Jan Maria Galema (nr. 2100) echtgenoot van Margaretha Maria Theresia Emilia van Delft. Hij was een plichtsgetrouw en zorgzaam man. Pas na het heengaan van zijn moeder trad hij in het huwelijk. Nog 24 jaar lang mocht hij getuk-kig zijn met zijn lieve vrouw.

Onze deelneming gaat uit naar de nabestaanden.

KORTE BERICHTEN

Ze hadden toch een geitje over, de vier kinderen van Michiel Galama en Ietsje Bonekamp. Dus toen kamervoorzitter Wim Deetman onlangs suggereerde het snel groeiende gras op het veldje naast het kamegebouw door een geit te laten afgrazen, bedachten ze zich geen moment.

Nienke, Titus, Ysbrand en Anne boden Deetman hun geitje Siepie aan. En wat ze eigenlijk niet hadden verwacht, gebeurde. Er kwam antwoord terug uit Den Haag. Namens Deetman reageerde de minister van Landbouw en Visserij de heer Bukman. Hij vond het aanbod bijzonder leuk. Maar hij was van mening dat een geitje zich toch beter thuisvoelt op het Friese land dan in het drukke Den Haag. Vandaar dat hij het bestje niet kon aannemen. Buitendien was het grasveldje inmiddels weer zo vlak als een bijtlatken.

De vier zijn wat trots op hun brief uit Den Haag. En wij zijn best een beetje trots op de kinderen van Michiel en Ietsje. Die durven tenminste wat.

Van Tecla Galema-Perk kregen wij de verpakking van Galama Tee. Hayo Folkerts maakt de thee; waarschijnlijk in Klagenfurt in Oostenrijk. Tenminste dat denken wij. Ook Galama Tonikum, wordt er gemaakt door dezelfde Hayo Folkerts. Saillant detail een zoon van Tecla en Jan heet ook Hayo!

"Al ben je in Marokko, Sas van Gent of Appelscha,
Er woont bijna altijd om de hoek wel een Galama"

Deze "wereldberoemde hit" in onze familie kent u natuurlijk! Zij werd geschreven door niemand minder dan Nico Heemskerk. Zijn vrouw is Gokky de Boer, de dochter van Truke de Boer-Galema. Op zaterdag 12 juni jongstleden is dit lied gezongen door de nakomelingen van Anno Galema en Hiske Kramer die uit het hele land naar Burgwerd kwamen. En dat hebben ze daar geweten. Het begon al ludiek voordat je aankwam. Alleen via een aantal "controleposten" kon men de plaats waar een ieder werd ontvangen, de RK kapel te Burgwerd, bereiken. Daarna volgden er een groot aantal activiteiten in het dorpshuis, die voortduurden tot 's avonds laat.

Op woensdag 28 april vond de uitreiking van de bub plaats aan Wijnand Galema in de Faculteitskamer der Letteren van de Universiteit van Groningen. Zijn doctoraalscriptie Architectuurschiedenis handelde over de geschiedenis en

Verkorte samenvatting bestuursvergadering familievereniging Gale/ama's d.d. 18-09-1993 (incl. contactpersonen, redactie en belangstellenden).

- Met de Haarlemse tak heeft de secretaris onlangs contact gehad (waarschijnlijk is er weer een opening naar meer contact).
- De secretaris heeft op 12 juni een voordracht gegeven over de reünie van de nakomelingen an Anno en Hiske.
- Met de Welsrijpster tak is contact geweest via Trix Strikwerda-Galema in Tzum.
- Het financieel overzicht ziet er prima uit. In de kascommissie namen zitting Titus en IJje.
- Er is grote waardering voor het vele werk dat Joseph heeft gedaan om een concept routeboekje te maken van de boerderijen die Usbrand Klazes in bezit heeft gehad.

Globaal afgesproken programma reünie:

- 13:00 uur Zaal open: Na aankomst wordt er koffie of thee geserveerd en kan er met elkaar kennis worden gemaakt.
- 14:00 uur Officiële verwelkoming door het Stichtingsbestuur en uitreiking eerste exemplaar "Boerderijroute" aan de bewoners van de boerderijen (die als eregast aanwezig zijn). Leden van het "Gale(à)ma promotieteam" gaan rond in de zaal om de boekjes van de "Boerderijroute" aan de man/vrouw te brengen.
- 15:00 uur Aandacht vragen voor uitwisseling gegevens en uitgifte familie(les)boek in 1999. In de zaal is gelegenheid om bij een speciaal standje informatie te krijgen over de familie(vereniging). Wie wat te vragen heeft kan er ook terecht.
- 16:00 uur Aandacht voor museum (b.v. inrichten themaexposities en het beschikbaar stellen (in bruikleen) van zich daarvoor lenende zaken). In de zaal is beknopte expositie ingericht.
- 18:00 uur Serveren soep met broodjes of iets dergelijks.
- 19:00 uur Afscheid en tot ziens door Stichtingsbestuur.

VAN HALF-HICHTUM TOT GRONINGEN (vervolg en slot)

Zijn oudste zoon Jan (die leraar was) trouwt in 1906 met Suffrida Niewold. Zij is niet katholiek; in die tijd vaak een onverterbare zaak. Zijn enige nog levende dochter Greta woont in Amsterdam en is getrouwd met Frans Bender, die kanselier-directeur is geweest van de Universiteit van die stad.

Gerardus de tweede zoon wil, net als zijn vader, ook boer worden, maar er is bijkbaar in 1907 als hij trouwt met IJje Teernstra, geen boerderij voor hem voorhanden. Hij vestigt zich dan als kruidenier in Blauwhuis. Het pand staat er nog steeds. Er is nu een supermarkt in gevestigd. Na het overlijden van zijn vader in 1921 en het uitvliegen van zijn zusters Elizabeth en Clasina (die vlak na zijn huwelijk ook trouwen) wordt Gerardus alsnog boer op de ouderlijke boerderij te Nijhuizum.

Mijn grootvader Gerardus Galema begint dus in 1907 een kruidenierswinkel in Blauwhuis samen met zijn jonge bruid IJje Teernstra.

Het ging in zo'n winkel natuurlijk wel anders toe dan nu. De meeste artikelen werden los verkocht. De suiker, rijst, maar ook de erwten en bonen waren niet zoals nu voorverpakt maar werden uit grote blikken of zo uit de zak afgewogen en verkocht. Toen was dat normaal, nu vinden wij het nostalgisch. Zij krijgen 12 kinderen, die op de jongste na, allemaal in Blauwhuis zijn geboren. Na 14 jaar verhuist het hele gezin naar Nijhuizum en wordt mijn grootvader alsnog boer.

Van hun acht zonen overlijdt er een op jonge leeftijd. Van de overige zeven komen er maar liefst zes in de agrarische sector terecht. Riens (op de ouderlijke boerderij in Nijhuizum), Jan (op een boerderij in de Haanmeer te Koudum), Hidde (eerst op de boerderij van zijn schoonouders te Zuidveen, later in Makkum) en Gerard (op een boerderij in de Drense Veenoord) worden allen boer. Nicolaas en Bonifacius hebben beide een groente en fruitkweekerij in Leeuwarden. IJme beproeft zijn geluk in de techniek. Hij werkte als technicus in het Bonifatiusziekenhuis in Leeuwarden. Van de vier dochters trouwen er twee ook met boer. Irmkje met Teake Huiteema, die boer is geweest in Woudsend en Elisabeth met Folkert Jellesma in Workum. Teunje trouwt met Doede Graafma die smid was in Workum en Maria trouwt met de vleesgrossier Douwe Landman. Gerardus en IJje krijgen veel nakomelingen, maar liefst 65 kleinkinderen.