

" de **GALE/AMA'S** door de eeuwen heen "

*verschijnt in het
voorjaar
(april)*

4e jaargang nr 1 april 1993

*verschijnt in het
najaar
(oktober)*

.....

Het heeft weer enig organiseren gekost, maar het is ook dit keer weer gelukt om ons familieblad (het eerste nummer van alweer de vierde jaargang) op tijd uit te brengen.

Het blad valt twee keer per jaar bij de ongeveer 200 donateurs van onze stichting in de brievenbus.

Onze oudste lezer is (ante) Boukje Galama in Bolsward en de jongste ... dat is Iype Galama. Die kan volgens ons nog niet lezen, dus leest zijn moeder Marie-Louise of vader Bayo Galama hem voor over wat er zoal in het familieblad staat.

Ook dit keer kunnen zij hun zoon weer voorlezen over het wel en wee in de familie. Dat staat met name in de rubriek "Familievaria".

In "Korte berichten" staan allerlei wetenswaardigheden die bij de redactie zijn binnengekomen de laatste tijd. Ook interessant lijkt ons het verhaal dat Gerard Galama heeft geschreven over zijn familie. In dit nummer het eerste deel! Wie volgt?

Zoals in het vorige nummer al aangekondigd is het de bedoeling in 1994 weer een familieruïne te houden. De datum is inmiddels bepaald. U leest er meer over in het korte verslag van het stichtingsbestuur verderop in dit blad.

U weet dat wij niet kunnen draaien zonder uw financiële steun. Vandaar dat u bij dit nummer weer het gebruikelijke acceptgiroformulier aantreft waarmee u uw jaarlijkse donatie kunt overmaken op de giro- of bankrekening van de penningmeester. Snel even doen dus. Alvast bedankt.

Het kan zijn dat de (adres)gegevens op het acceptgiroformulier niet helemaal correct zijn. Wilt u dan zo goed zijn de juiste gegevens te vermelden? Dan kunnen wij de juiste gegevens in het adresbestand opnemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redactie

Anno Galama (33120)

Titus Galama (3305)

Jan Galama (30021)

Gerard Galema (20120)

tevens het adres van de redactie

De Meidoorn 24

9781 VP BEDDUM

05900 - 14518

Bestuur:

Jan Galama (30021) voorzitter
Hedersgritte 40 9008 SR Reduzum
tel.: 05660-2105 of 2394

Gerard Galama (21120) secretaris
De Meidoorn 24 9781 VP Beddum
tel.: 05900-14518

Johannes Galama (3215) 2e voorzitter
Vossenlaan 91 6531 SG Nijmegen
tel.: 080-551555

Truke de Boer-Galema (3315) 2e secretaris
S. v.d. Laanstraat 51 8442 DX Heerenveen
tel. 05130-22089

Jacob Galama (3121) penningmeester
Spartenbuurg 27 8702 AH Bolsward
tel.: 05157-4710

Annemieke Galema (33101) archivaris
P. Campersingel 15A 9713 AC Groningen
tel.: 050-139616

Lidmaatschap

Het zou geen kwaad kunnen als nog meer familieleden zich zouden opgeven als lid van onze vereniging. Mocht u als lezer merken dat familieleden (of anderen) belangstelling hebben voor dit blad, probeer ze dan lid te maken. Hoe kan men lid worden!

a. Door f 25,-⁻⁻⁻ over te maken op girorekening 5945270 of bankrekening 30.87.66.81.4 bij de Rabobank te Bolsward, beide i.n.v. J.Y. Galama, inz. Ysbrand Klaases van 1789. Dan is men lid en krijgt men familiekrantjes die al zijn uitgekomen gratis toegestuurd. De contributie bedraagt daarna minimaal f 10,-⁻⁻⁻ per jaar.

b. Door f 10,-⁻⁻⁻ over te maken op dezelfde wijze als onder a. vermeld. Dan is men lid en krijgt men de familiekrantjes van het lopende jaar gratis toegestuurd. Daarna betaalt men minimaal f 10,-⁻⁻⁻ per jaar aan contributie.

Isbrand Klazes) bijzondere gaven bezat om op het juiste moment een financiële slag te slaan. Daarvan getuigt het in eigendom hebben van een behoorlijk aantal boerderijen. Naar ik meen te weten bezat hij naast Sensorhuizen bij Blauw-huis, de Grote en Kleine Wonsers in Haijum bij Wons, Donia State in Burgwerd en een boerderij aan de Ivgelcane in Seharnegou-tum. Vier van zijn zes zonen zorgden voor een talrijk nageslacht, die hun naam over het alge-meen schrijven als Galama.

Jan Isbrands is voordat hij trouwt met Klaske Fongers Huitema, boer op Half Tjerkwerd van 1838 tot 1842. In dat jaar trouwt hij en vestigt zich dan op Half Hichtum. Daar worden zijn negen kinderen geboren (drie metsjes en zes jon-gens). Een dochter (Ida) en een zoon (Nicolaas) overlijden op jonge leeftijd. Een van zijn doch-ters (Johanna) trouwt vanuit Half Hichtum in 1867 met Janig Hettinga.

Isbrand Klazes en Ilje Jans Siemensa, de ouders van Jan Isbrands, overlijden in 1873. Jan Isbrands, inmiddels wethouder van de gemeente Bolsward, treedt op als aangever bij de boedel-scheiding. Van hem is bekend dat hij paarden-licfhebber was. Als hij naar Bolsward ging, zo wordt verteld in de familie, spande hij soms zes paarden voor het rijtuig. Dat moet een machti-g gezicht zijn geweest stel ik mij voor. Ik had dat best eens willen zien. In 1873 erfte hij, naast Half Hichtum, It Heechhout. Beide in Bolsward. Hij vestigt zich dan op It Heechhout met zes kinderen. In 1875 trouwen op dezelfde dag (10-05-1875) maar liefst drie kinderen van Jan en Klaske. Dat zijn Nicolaas met Teuntje Ter-wisscha van Scheltinga, Isbrand met Elisabeth Kramer en Veronica met Sjoerd Aukes.

In 1880 overlijdt Jan Isbrands; zijn vrouw Klaske Fongers Huitema boert dan nog verder op It Heechhout tot 1896; waarschijnlijk eerst samen met haar nog in huis wonende zonen Fonger en Hubertus.

De nakomelingen van zoon Isbrand getrouwd met Elisabeth Kramer zijn in Brabant terecht gekomen. Zij speelden daar een belangrijke rol in de zuivelindustrie. In dit blad heeft hun klein-zoon Joseph daar al eens een artikel aan gewijd.

Hubertus trouwt in 1890 met Sjouke Idema en wordt boer in Grooterp. Een van hun nakome-lingen boert daar nog steeds.

De jongste zoon van Jan en Klaske, Michiel, is aanvankelijk wijnhandelaar in Leeuwarden. Begin 1900 emigreert hij (men beweert dat hij met de noorderzon is vertrokken) naar de Verenigde Staten van Amerika en trouwt in 1911 met een Ierse emigrantendochter genaamd Mary Margaret Keane.

Klaske Fongers overlijdt in 1905 in Bolsward op 83-jarige leeftijd. It Heechhout is in 1896 ge-kocht door Franciscus Kramer en Siebrigje Brandsma de ouders van Klaske's schoonzuster, Elisabeth.

Mijn overgrootvader, Nicolaas Galama, zoals al opgemerkt getrouwd met Teuntje Terwisscha van Scheltinga, vestigt zich na zijn huwelijk in Woudsend als boer. Al hun (zes) kinderen wor-den daar geboren. Teuntje komt vlak na de geboorte van de jongste dochter (Johanna) op 34-jarige leeftijd te overlijden.

Rond 1900 moet Nicolaas zich met zijn zes kinderen hebben gevestigd in Nijhuizum op een boerderij eigendom van de al eerder aangehaalde familie Verwer.

(Wordt vervolgd).

FAMILIEVARIA

In deze rubriek zijn/worden berichten opgenomen die via allerlei kanalen bij de redactie binnenkomen.

Geboren

Josefine Marie is geboren op 12-11-1992, 's morgens om 11.15 uur. Zij is het zusje van Ippe en de dochter van Marie-Louise Stheins en Bavo Galama (nr. 32155).

Christa Galama kreeg op 06-10-1992 een zusje. Zij heet Paulien Wilhelmina Maria en is de dochter van Hendrik Galama (nr. 32436) en Willie van Burgsteden.

Dankbaar en blij met de geboorte van Arjen Cornelis zijn, Nelly Galama (nr. 31223), Martin Schipper en Nynke. Arjen is geboren op 17-12-1992.

Op 27 januari 1993 kregen Gerda Galama (nr. 20141) en Gerard Bolter een zoon. Hij heet Jan Cornelis.

Sjoerd Galama (nr. 33104) en Wilma Eishof en haar broertje Hendrik Anno zijn blij met de geboorte van Elske Grada. Zij is geboren op 15-02-1993.

Josien Emma werd geboren op 3 maart 1993. Zij is het zusje van Ise Marloes. Haar trotse ouders zijn Marca Galama-Lind en Michiel Galama (nr. 33204).

Jorik Amit werd geboren op 01-10-1992. De trotse ouders zijn Hugo Galama (nr. 33205) en Ellen Kustige.

Onze felicitaties aan de ouders en veel geluk en voorspoed voor de nieuwe wereldburgers.

Huwelijksfeest

Op 09-11-1992 vierden Catharina Galama (nr. 30017) en Willibrordus Andringa hun 25-jarig huwelijksfeest.

Mitchel Galama (nr. 33080) trouwde met Pieta Beerdia op 16-10-1992 in de Frey/lemaborg te Stochteren.

Ellen Kustige trouwde op 02-06-1992 met Hugo Galama (nr. 33205).

Nog vele gelukkige jaren en onze felicitaties.

Overlijdensberichten

Hij was een man, die alles in zijn leven nauw-keurig en juist trachtte te doen, vanuit een een-voudig en diep geloof. Hij droeg samen met zijn vrouw Agatha Elizabeth Galama (nr. 3246) zorg voor zijn gezin en bedrijf, wat hem veel voldoening schonk. Met zijn humor wist hij situaties raak te typeren en doorzag de relativiteit van veel grootdoenerij. Onrecht kon hij slecht verdragen en zette zich dan ook vaak actief in voor de zorgen van zijn medemens.

Dit is een passage uit de tekst van het bidprentje van Johannes Holman, die overleed op 08-11-1992 te Groningen en aan de aarde werd toever-trouwd op 12-11 d.a.v. op de RK begraafplaats te Dokkum.

Op 44-jarige leeftijd is plotseling heengegaan Michiel Klaas Galama (nr. 32130), echtgenoot van Hetty Halma, vader van Sonja, Mireille en Sofia. Hij overleed op 02-12-1992.

Rients Hidde Galama (nr. 2011) overleed op 27-01-1993. Hij was geboren o 03-04-1909, man van Johanna Henrica de Vent en vader van Gerard, Theo, Nico, Rietsje, Bonny, Ida, Marijke, Sjaak en Elly.

Evert Karel Galama (nr. 32004) overleed op 15-01-1993. Hij werd 48 jaar. De crematie vond plaats te Goutum op 20-01-1993.

Onze deelneming gaat uit naar de nabestaanden.

KORTE BERICHTEN

Nel Galema-van Baal was op vakantie in Romont in Zwitserland. Op zich niets bijzonders. Maar toen zij in die plaats een bezoek bracht aan het Museum für Glasmalerie geraakte zij in de ban van een gebrandschilderd raam. Het raam zag er zo uit: Links een man staande in een boot en rechts een man zittend op een paard. Samen in hevig gevecht gewikkeld. Tussen hen in stonden de letters GA. En juist die letters bleven haar fascineren. Het onderschrift luidde: De strijd tussen de Hollanders en de Friezen in ca. 11... in de omgeving van Koudum. Zou dit iets met de Galama's te maken hebben? Bijna zeker betreft het hier een tafereel dat betrekking heeft op het gebeurde in 1190; toen raakte Gale Iges Galama in conflict over het jachtrecht in het Creilerbos met graaf Floris V van Holland.

Paula Galama-Snellink stuurde ons wat informatie die ook betrekking had op de vroegere tijden. Het betrof informatie over een groot aantal (voormalige) states, (die de naam Galama droegen en soms ook in bezit waren van Galama's). Aan een aantal is een interessant verhaal verbonden.

In een volgens nummer nemen wij wellicht weer zo'n verhaal op. Nu beperken wij ons tot het verhaal van Gale Iges.

Genoemde Gale Iges genoot rond 1100 groot aanzien. Hij bezat landerijen tussen Stavoren, Enkhuizen en Texel. Zijn gebied grensde aan dat van de graven van Holland en dat leidde gemakkelijk tot schermutselingen. En zo kwam Gale Iges op zekere dag in het Creilerbos in conflict met graaf Floris V.

"To te Post Master Post Office Groningen Netherlands". Een envelop met deze adressering belandde op het bureau van Gerard Galema. Hij is nog niet geen Post Master, maar hij werkt wel

bij de PTT in Groningen en kreeg het verzoek de brief te behandelen. En daar was een reden voor, want in de envelop zat een tweede envelop die als volgt was geaddresserd: To Mr. en Mrs.

Sjoerd Galama p/a Post Office Groningen Netherlands. Ook bleek er een kort epistelje in te zitten van Elfren Cacho Sr. uit de Philipijnen. In dat briefje verzocht hij de ingesloten brief aan de geaddresserde toe te sturen. Elfren Cacho Sr. had tot deze wat bijzondere adressering besloten omdat hij geen zekerheid had over het adres van Mr. en Mrs. Sjoerd Galama. Uiteraard kon het juiste adres snel worden gevonden. Via een telefoontje met Annemieke Galema bleek dat het ging om haar oom en tante. Aan hen is de brief inmiddels toegezonden.

Wijkje Galema in Boornbergum heeft nu ruimte in huis en rust rond de deur. Haar man Gerrit de Raad runt een administratiekantoor. Dat was tot voor kort aan huis gevestigd, maar op 10 maart j.l. betrof Gerrit met zijn medewerk(st)ers een nieuw pand in het centrum van Drachten. En privé krügen Wijkje en Gerrit nu de nodige rust en ruimte in het landelijke Boornbergum.

Wie is Kerst Galema? Van hem stond onlangs een foto in de Leeuwarder Courant. Hij was gefotografeerd met zijn vrachtauto waarmee hij de bodedienst Franeker-Harlingen onderhield. Ook zijn nog jonge zoon stond op de foto. Maar wij hebben ze niet thuis kunnen brengen in de familiegegevens. Wie weet meer? Belt u even naar het secretariaat als u aanvullende informatie heeft!

"Van de Ene naar de andere kant". "Noord-Nederlandse en Noordwestduitse emigratie naar de Verenigde Staten in de 19e eeuw". Onder die wettende titel is er van 2 april t/m 8 mei in de Universiteitsbibliotheek te Groningen een tentoonstelling georganiseerd en gecoördineerd door Drs. Annemieke Galema (nr. 33101) samen met enige collega's.

Verkorte samenvatting bestuursvergadering familievereniging Gale/ama's d.d. 12-09-1992 (incl. contactpersonen, redactie en belangstellenden).

Reünie

Gezoken wordt voor een zo breed mogelijke opzet. Naast een ontmoetingsdag zal er iets zichtbaar moeten worden gemaakt van de activiteiten van de afgelopen vijf jaar. Allereerst de toeristische route langs de boerderijen van Usbrand Klazes, of de plaatsen waar deze hebben gestaan. Daarnaast wordt geprobeerd een kleine tentoonstelling (als voorloper op de inrichting van het museum) te organiseren op de locatie van de reünie. Besloten wordt de reünie in principe te organiseren op 16 april 1994 in De Doelen te Bolsward.

Donateurs.

- iemand die donateur wil worden ontvangt na aanmelding het familieblad en betaalt pas f 10,- met ingang van het nieuwe jaar. Voorbeeld: iemand meldt zich aan in 1992. Dan ontvangt hij of zij het eerstvolgende familieblad (het kunnen er ook twee zijn als men zich voor 1 april opgeeft). Men betaalt pas voor het eerst f 10,- in 1993.
- iemand die donateur wil worden en ook alle reeds verschenen familiebladen nog wil hebben betaalt f 25,-. Dan ontvangt men de vorige nummers z.s.m. Uiteraard worden ook de nog komende nummers toegezonden. Het volgende jaar betaalt men voor het eerst f 10,-. (Zie ook de laatste pagina van dit blad).

VAN HALF-HICHTUM TOT GRONINGEN (Deel I)

Dit verhaal vertelt iets over mijn voorouders, ouders, kinderen en mijzelf. Het begint op Half-Hichtum bij Bolsward in 1842 en eindigt in Groningen in 1992. Een periode van precies 150 jaar.

Het verhaal begint bij Jan Usbrand Galema mijn bet-overgrootvader. Hij was getrouwd met Klaskie Fongers Huitema. Het verhaal gaat dat het een huwelijk was beneden zijn stand. Maar wat is beneden, je stand! Feit is dat Nicolaas, de ene broer van mijn bet-overgrootvader, was getrouwd met Geertruida Albada Jeigersma en Gale, zijn andere broer, met Elisabeth van den Oever. Beide vrouwen stamden uit belangrijke, invloedrijke Friese families. De laatste was een dochter van Jacob Bouwes van den Oever. Hij was kofschipper en koopman in Bolsward en handelde, sommigen vonden het geen handelen maar smokkelen, op Engeland. Ook was hij gemeenteraadslid in Bolsward. De eerste stamt uit een geslacht dat nu nog invloedrijk is; met

name in de levensmiddelensector in ons land.

Een paar van de vijf zusters van Jan Usbrands waren ook met voor die tijd nogal belangrijke figuren getrouwd. Een was bijvoorbeeld getrouwd met Idse Verwer (notaris) wiens familie een rol heeft gespeeld in de verveenderij in de Stellingwerfen. Een andere met een nazaat van Douwe Egberts de Jong, de oprichter van de huidige DE-koffie- en tabaksfabrieken.

Maar nu terug naar Jan Usbrands en zijn broers. Nicolaas is maar 30 jaar oud geworden. Van hem is niet veel bekend. Na zijn vroege overlijden hertrouwt zijn weduwe met Bernardus Jacobus van den Oever, een broer van Elisabeth, de vrouw van Gale. De nakomelingen van Nicolaas vestigen zich later in Rotterdam en 's-Gravenhage. Van dit geslacht is thans nog één mannelijke nakomeling in leven.

Van Gale is bekend dat hij (niet als zijn vader