

proeës op de evenaar. Bij het aanschouwen van de natuur hier zou jc eerder aan het Amazonegebied denken dan aan hartje Afrika. De bevolking hier bestaat uit mensen die vanuit Uganda hierheen zijn gekomen in het begin van deze

eeuw, nadat de oorspronkelijk bevolking door de zogenoemde "slaapzichtie" was omgekomen.

In het volgende nummer kunt U het vervolg lezen van onze ervaringen.

# GALE/AMMA'S

## Bestuur

---

Jan Galama (30021) voorzitter  
Haedstrijte 40 9008 SR Reeuwijk  
tfn: 05660-2105 of 2394

Johannes Galama (3215) 2e voorzitter  
Vosschenlaan 91 6531 SG Nijmegen  
tfn: 080-551555

Jacob Galama (3121) penningmeester  
Sparcenburg 27 8702 AH Boksward  
tfn: 05157-4710

Gerard Galama (20120) secretaris  
De Meidoorn 24 9781 VP Bedum  
tfn: 05900-14518

Truus de Boer-Galama (3315) 2e secretaris  
S. v.d. Laanstr. 51 8442 DX Heerenveen  
tfn: 05130-22089

Anneke Galama (33101) archivaris  
P. Campersingel 15A 9713 AC Groningen  
tfn: 050-139616

door de eeuwen heen "

*verschijnt in het  
najaar  
(oktober)*

*2e jaargang nr 1 april 1991*

\*\*\*\*\*

## Lidmaatschap

Het zou geen kwaad kunnen als nog meer familieleden zich zouden opgeven als lid van onze vereniging. Mocht u als lezer merken dat familieleden (of anderen) belangstelling hebben voor dit blad, probeer ze dan lid te maken.

Hoe kan men lid worden?

Door F 25,- over te maken op girorekening 5945270 of bankrekening 30.87.66.814 bij de Rabobank te Boksward, beiden t.n.v. J.Y. Galama, muz. Ysbrant Klaases van 1789. Dan is men lid en krijgt men de familiekrant gratis thuisgestuurd. De contributie bedraagt daarna minimaal F 10,-- per jaar.

Met dit nummer van ons familieblad start de tweede jaargang. Het aantal lezers groeit gestaag. Dit keer moeten wij zeker even stil staan bij nogal wat nieuwe lezers uit de "oudere" takken van onze familie. Het woord "oudere" klinkt u wellicht wat vreemd in de oren, maar bedoeld wordt dat zij stammen uit de familie van voorbij Lijbrand Klazes. Dan hebben wij het over nazaten van Marten en Wieger Galema. U vindt deze twee vermeld onder, respectievelijk, nr. 6 en 8 (bladzijde 12 en 13 in het blauwe boek). Behalve (onze eigen) tak nr. 4, en de twee al genoemde, zijn er van de andere takken geen nakomelingen meer in leven.

Zoals in het vorige nummer vermeld, was het secretariaat bezig om contacten te leggen met die nakomelingen. Dat is, moeten wij zeggen, succesvol verlopen. De reacties zijn ronduit positief en een behoorlijk aantal nieuwe leden was het resultaat. Bij deze heten wij hen van harte welkom als lezer van het familieblad.

Dit keer is, naast een aantal zaken, die immiddels al min of meer vertrouwd zijn in ons blad, een belangrijk stuk van de inhoud gevuld door het eerste deel van, de historie van Half Hichtum en It Heechhout. Een zeer lezenswaardig verhaal! In het volgende nummer volgt de rest. Bij dit blad zitten ook een aantal dingen bijgesloten. Allereerst een acceptbank/giroformulier. Wij verzoeken u hiermee de jaarlijkse bijdrage van f 10,- over te maken aan de penningmeester. U hoeft alleen uw bank- of girorekening in te vullen en uw handtekening te plaatsen. Daarna het formulier opsturen naar bank of giro en klaar is kees. Mogen wij op uw medewerking rekenen! Bij voorbaat onze dank.

Daarnaast treft u een tweede aanvulling aan op het "blauwe boek". U hebt (nog) niet zo'n boek? Maar u zou het wel willen hebben! De penningmeester heeft er nog in voorraad. Het bevat gegevens van onze familie vanaf ca. 1600. Het boek kost f 10,- als u het zelf ophalt bij de penningmeester; maar toezenden per PTT Post kan ook. Dan moet u f13,50 overmaken op de giro/bankrekening (voor de nummers zie de achteromslag).

Succes, en veel genoegen bij het doorneuzen van dit nummer.

#### De Redactie

Anno Galama (33120)  
Titus Galama (3305)  
Jan Galama (30021)

Gerard Galema (20120)  
tevens het adres van de redactie  
De Meidoorn 24  
9781 VP Bedum 05900-14518

toch te zijn verhuisd. Het lijkt erop, dat hij plaats heeft willen maken voor zoon Dirk, die Betsie's bedrijfsleider was op Half Hichtum. Betsie vond na het verlaten van Half Hichtum niet haar jongste zoon Fonger, dan zes jaar oud, een woonplaats bij haar broer Dirk te Kuitaard en deed daar zijn huishouding. De rollen werden dus omgedaan door de omstandigheden. Drie jaar later overlijdt zij onverwacht, 42 jaar oud. Zij is begraven op het kerkhof van Blauwhuis. Kleinkinderen achterkleinkinderen hebben liet vanzelfsprekend gevonden om het graf van Usbrand en Betsie in ere te houden.

Hoe het de kinderen van Usbrand en Betsie is vergaan vertelt o.a. het vervolg van mijn verhaal. (in 1907 is it Heechhout weer in andere handen (stamboomnr. 2133))

#### Vakantie in Zaïre.

Afgelopen zomer zijn wij met onze wederzijdse ouders naar Zaïre geweest. Totaal zes personen, te weten:

- Hendrik en Annie Galama-Hilderink
- Bernard en Grada Eishof-Blanke
- Sjerd Galama en Wilma Eishof

Wilma en ik zijn op de langste dag van dit jaar (1990) getrouw'd voor de wet! Op 23 juni zijn we vertrokken naar missiepost Kyondo, district Nord-Kivu, Zaïre, in het hartje van Afrika. Pater Michiel Zeinstra (geboren Blauwhuis) werkt daar. Met hem hadden we de afspraak dat hij ons kerkelijk huwelijk zou inzeggen in Kyondo.

Een verslag.

Door familie zijn we weggebracht naar Brussel vanwaar we naar Kigali, Rwanda vliegen. Vanaf Kigali moeten we ongeveer 300 km. per taxi naar Goma, de grensplaats tussen Rwanda en Zaïre. Met pater Michiel hadden we afgesproken dat we daar op een bepaald tijdstip zouden zijn. De weg in Rwanda zijn geasfalteerd en dus redelijk goed begaanbaar. De stadhed waarmee de bustaxi over de kromkelende bergweggen reed, deed ons hart zeer snel kloppen! Het voordelen ervan was dat we mooi op tijd in Goma waren aangekomen. Pater Michiel ons al op stond te wachten. In de stad zijn we vervolgens wat gaan eten waarna we aan onze reis van 350 km. naar Kyondo konden beginnen. Deze 350 km. moest over twee dagen verdeeld worden omdat de

overgegaan, later is het afgebroken en nu staat er vlakbij een bejaardenhuis met die naam).

Aanvullingen en eventuele correcties op mijn verhaal zijn bijzonder welkom: Meerten Verstraat 2A, 4811 AS te Breda. Ook foto's zijn welkom. Ik heb een foto opgespoord van Jan Usbrands, maar het is niet helemaal zeker of deze wel de juiste is. Van alle kinderen van Jan en Klaske, en hun echtgenoten, heb ik foto's gevonden, met uitzondering van de vrouw van Michiel. De foto van Michiel zelf is boven dien niet best. Tenslotte: Wie heeft een foto van de boerderij van Half Hichtum?

Joseph Galema, Breda 20 februari 1991  
(stamboomnr. 2133)

wegen in Zaïre zeer slecht zijn. Ons vervoer was een landrover met 6 zitplaatsen. Aangezien we met 7 personen waren moest er steeds een persoon achter tussen de bagage zitten. De reis viel ons zeer zwaar, temeer omdat we in het vliegtuig nauwelijks hadden kunnen slapen. Het heen en weer schudden in de auto, door de slechte wegen, is niet gezien kunnen te vergelijken. Dit gecombineerd met de hoge zorgde al snel voor een aantal slaperige reizigers. Na 7 uur reizen komen we aan in Luoto op de missiepost van Pater Staring (geboren De Mezen, Utrecht). Hier zullen we overnachten. Na Goma zijn er geen hotels en restaurants meer en voor de broodnodige rust en voeding zijn we de rest van onze vakantie aangewezen op missieposten. De gastvrijheid in Luoto en op de andere missies kan de vergelijking niet een vijf sterren hotel echter prima doorstaan.

De volgende dag doorgereisd naar Kyondo waar we in de avond aankomen. Kyondo is een dorp met ongeveer 6000 inwoners. De missie is 12 ha. en ligt boven op een heuvel, het centrale punt van het dorp. Twee andere paters zijn Pater Klaas Schilder (geboren Volendam), en Pater Damian (Limburg). Vanuit Kyondo doen de paters de mis in de rest van de parochie, die zo groot is als de provincie Utrecht. Wij zullen hen een aantal keren vergezellen met de auto en op voettochten van soms meer dan drie uren gaan. Het gebied is bergachtig en niet alle dorpen zijn per auto bereikbaar. Vooral op de voettochten zien we de prachtige natuur van deze streek. Er heert hier een tropisch klimaat. We zitten

Hernede werd niet de onderlinge financiële en materiële hulp bedoeld, welke de oude families elkaar geven. Daarvoor bestaan thuis banken, en de sociale verzekeringen. Ook heb ik niet gemerkt, dat we op een benauwende manier familieliezen zouden zijn of zouden kunnen worden. De geschiedenis van Half Hichtum en van de boerderij van it Heechhout in Bolsward en van de families, die daar gewoond hebben is de geschiedenis van een bepaalde vorm van saamhorigheid.

Usbrand Klazes en Ytje woonden, zoals vermeld, in 1837 op Half Hichtum met hun hele gezin van acht kinderen. In 1838 blijkt Usbrand Klazes it Heechhout in Bolsward te hebben gekocht van Wed. Petrus Gossiga te Leeuwarden, die nog veel rijker was dan Usbrand. In 1842 woonit Usbrand Klazes ook daadwerkelijk op it Heechhout, terwijl zijn zoon Jan dan, na gehuwd te zijn met Klaské Fongers Huitema, op Half Hichtum woont. Usbrand Klazes maakte dus ruimte, zou je kunnen zeggen, voor zijn zoon Jan. Twee andere van Usbrand Klazes' kinderen zijn dan al getrouwdd. Met vijf kinderen is hij dus op it Heechhout gaan wonen dat hij in 1850 door een nieuwe, zeer mooie boerderij, heeft vervangen. Hij is daar blijven wonen, totdat hij daar in 1873 is overleden; Ytje overlijdt enkele maanden later. Dan komt Jan op it Heechhout te wonen, in het jaar 1874. Jan maakt Half Hichtum op deze manier op zijn bent vrij voor een van zijn zonen, voor Usbrand, die op 5 mei 1875 trouwt met Elisabeth (Betsie) Frans Kramer. Zij zijn de grootouders van ons, Brabantse Galemas, van mijn generatie. Op dezelfde dag, 5 mei 1875, trouwt Klaas, een oudere broer van Usbrand, met Teuntje Terwischcha van Scheltinga, en Veronica, een jongere zusster van Usbrand, met Sjoerd Aukes uit Woudsend.

Betsie in 1857 verhuisden de Kramers echter naar Kuboard (Kramer's Hoek). De beide families Galema en Kramer bleven niettemin heel sterk met elkaar betrokken, hegeen niet in geringe mate bepaald werd door de loop van de gebeurtenissen, zoals ik deze uit de feiten, welke bekend zijn, samenvat en interpretereer.

In 1896 koopt Frans Kramer, vader van Betsie, it Heechhout van Klaské, wed. van Jan Ysbrands Galema, die reeds in 1880 is overleden. In 1896 vond, zoals hiervoor vermeld, ook de Openbare Verkoopplaats van Half Hichtum.

Rond het jaar 1892 gaat het fout met een onderneming van Sjoerd Aukes, getrouwdd zoals vermeld op dezelfde dag als Usbrand en Betsie, met Veronica, zus van IJsbrand. Sjoerd Aukes komt met zijn gezin tijdelijk te wonen bij Klaské, zijn schoonmoeder, op it Heechhout. Hij overlijdt zelf reeds, in 1894 te Zorgvlied en zijn vrouw en kinderen zullen korte tijd later, met het vooruitzicht op een betere toekomst, naar Braambant gaan, waaronder verderop meer.

Half Hichtum heeft echter intussen ook te lijden gehad van de gevolgen van de hulp, welke was geboden aan de onderneming van de eigen familie. De slechte gezondheid van IJsbrand, die kort tevoren aan tuberculose was overleden, zal zeker ook een oorzaak zijn gewest, dat de boerderij niet zo best floreerde. Bovendien werkten de gevallen door van de zeer ernstige crisis van 1889 in de landbouw. Dit alles leidde tot de Openbare Verkoop van Half Hichtum.

In datzelfde jaar 1896 blijkt Frans Kramer, Betsie's vader, it Heechhout gekocht te hebben van Betsie's schoonmoeder Klaské, en daar naar

## FAMILIEVARIA

In deze rubriek zijn/worden berichten opgenomen die het laatste half jaar bij de redactie zijn binnengekomen.

Op 10-11-1990 werd geboren, in de boerderij Sinsehuis (waarin het familie museum een plaats krijgt), Usbrand Michiel, broertje van Berdien en Mettse, zoon van Cobi Drayer en Piet Galama (nr. 30035).

Wij hopen dat deze nieuwe loten aan onze familieboom voorspoedig en gezond mogen opgroeien. Proficiat ouders!

### Overlijdensberichten

Jacob Ydema, echtgenoot van Hermine Delleijn (zoon van 319). Geboren te Groningen 05-10-1901, overleden 14-10-1990. Hij was kunstschilder en heeft verschillende kerkschilderingen gemaakt in Friesland, maar ook daarbuiten.

Acronius Jacob de Wolff. Ongehuwd, kleinzoon van 314). Zoon van Johannes de Wolff en Hiske T. Hettinga. Geboren 15-09-1949, overleden 05-02-1991.

"Om zich eeuwig te vermaken moet men in den tijd gedijen", zo luidde het opschrift van het overlijdensbericht van Maria Catharina Johanna van der Heijden, echtgenote van Leonard Antonius Josephus Jan Galama (nr. 2123). Zij overleed op 20-01-1991 te Halsteren en werd begraven te Bergen op Zoom.

Te Blirck overleed op 09-02-1991 Jan Galama, echtgenoot van Mia Duckers. Hij was een afstammeling van Marten Galama (nr. 6 op bladzijde 12 van het blauwe boek) en werd begraven te Velen-Blerick.

Op 26-06-1990 overleed in Haarlem, op 98-jarige leeftijd, Getty Folmer, weduwe van Sjoerd Galama. Haar man was een nakomeling van Marten Galama (nr. 6 op bladzijde 12 van het blauwe boek).

Onze oprechte deelname gaat uit naar de achtergebleven familieden.

### Allerlei

Michiel Galama (nr. 33080) haalde diverse kranten, met een bericht over een initiatief dat hij ondernam met een tweetal collega's van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Zij werken daar als verpleegkundigen en hebben een actie gestart om twee ziekenhuizen in de Poolse plaats Sanok uit de nood te helpen. U leest er meer over in een envelop gevoegd bij dit blad.

Wie ook de krant haide, maar waarschijnlijk niet

de eerste keer, was de burgemeester van Elst (Gld.) Hajie Galama (nr. 3342). Het artikel handelde over bodembvervulling in zijn gemeente.



YT LRFSTÉ Foto v. IJ HEECH HOUT

Op 14-11-1990 had Annemiek Galama (nr. 33101) haar TV-debuut in het programma "Van Gevest tot Gewest". Het project Immigranten van Nederland uit Amerika werd daarin belicht. Of heeft het programma genoemd? Dan zult u er zonder twijfel iets over hebben gelezen in de Noordelijke dagbladen! Wordt Annemiek nu echt bekend?

Wie wel steeds bekender wordt is Bavo Galama (nr. 32155). Veelen onder u zullen hem inmiddels al wel eens op TV hebben gezien in de reclamespot van de Studiefinanciering. Nog bekender is hij wellicht geworden op 30-01-1991. Toen was hij te gast in de talkshow van Dianewerf Blok op RTL-4. De aanleiding was, dc aan Bavo toegekende "Publieksprijs van de houders van het Cultureel Jongeren Paspoort".

Een van de bekendste Galama's uit de oudere geslachten moet zonder twijfel Wieger zijn geweest. Geboren te Almenum. Overleden te Harlingen 23-01-1976 en naast van Wiger Galama (nr. 8 bladzijde 13 van het blauwe boek). Veelen van u zullen hem waarschijnlijk wel eens op TV hebben gezien. Wellicht zonder dat u heeft geweten wie hij was. Hij liep de Nijmeegse Vierdaagse 25 maal en ..... opmerkelijk facet daarbij was, altijd op klompen. Daarnaast hield hij van kaaisen, was landskampioen pijproken en fervent sigarenroker.

## KORTE BERICHTEN

### Wieger

Een van de bekendste Galama's uit de oudere geslachten moet zonder twijfel Wieger zijn geweest. Geboren te Almenum. Overleden te Harlingen 23-01-1976 en naast van Wiger Galama (nr. 8 bladzijde 13 van het blauwe boek). Veelen van u zullen hem waarschijnlijk wel eens op TV hebben gezien. Wellicht zonder dat u heeft geweten wie hij was. Hij liep de Nijmeegse Vierdaagse 25 maal en ..... opmerkelijk facet daarbij was, altijd op klompen. Daarnaast hield hij van kaaisen, was landskampioen pijproken en fervent sigarenroker.

### Toneel

Onze familienaam is zelfs gebruikt als titel voor een toneelstuk. In Rottum speelde het gezelschap "Doarpssronne" een stuk met de naam "Heicel op Galama-stins". En, uiteraard het kon bijna niet missen, daarin speelden een graaf en gravin een belangrijke rol.

*Vrijwilliger(st)er) gevraagd  
Door het typewerk en het druktaar maken van ons  
stamboom kunnen zoek ik een paar vrijwilliger(st)er die  
mij hierbij kunnen helpen zodat het krantje op tijd kan  
verschijnen.  
Melden bij Jan Galama te Reduzum*

## HALFWEG HICHTUM

In de maand september van het vorig jaar heb ik een tocht van zes dagen kris-kras door het Noorden gemaakt, van Slootdorp tot Bedum, op zoek naar de manier, waarop de Brabantse Galama's met de Friese Galama's en Galama's verbonden zijn.

De meesten van mijn generatie weten al niet zo heel veel meer van Friesland. Wij wisten, dat onze vaders of moeders van Half Hichtum bij Bolsward kwamen. In plaats van over Halfweg Hichtum hoorden wij echter kortweg altijd over Half Hichtum spreken. Onze vaders en moeders zijn jong, vaak nog voor hun huwelijk, maar Brabant gekomen. Zij waren kinderen van Usbrand en Betsie Kramer. Niemand van mijn generatie heeft grootvader en grootmoeder Galama gekend, omdat zij beiden jong zijn overleden. Ook hoorden wij niet veel over hen. Zoals het vele Galama's eigen schijnt te zijn, vertellen ook onze vaders en moeders nooit te veel. Dit heeft nieuwsgerichtheid opgewekt. En ik moet zeggen, dat mijn nieuwsgierigheid royaal is beloond. Ik heb tijds mijn locht ongeveer vijftien bezochten afgelopen en overal werd ik hartelijk en gastvrij ontvangen. Tijdens deze bezochten heb ik heel veel gehoord.

En duik in de kelder van het gemeentehuis van Bolsward bracht met de hulp van een zeer vriendelijke archivaris der gemeente in korte tijd zoveel boven de grond en aan het licht, dat mijn belangstelling voor Half Hichtum een goed uitgangspunt is gebleken. Usbrand Klaz, zoals bekend geboren in 1789 te Tjerkwerd op Sathe Westerhuis, woonde in 1837 op Half Hichtum, zoals blijkt uit de gegevens van de Burgerlijke Stand van Bolsward; Half Hichtum behoorde tot de Buitenbuurt van Bolsward. Waarschijnlijk is Usbrand Klaz tussen 1826 en 1831 al naar Half Hichtum verhuisd. Het laatste kind van Usbrand en Yje Siemersma, een dochter, werd in 1831 te Bolsward geboren, hun voorlaatste kind, ook een

dochter, in 1826, nog in Tjerkwerd. De geschiedenis van Half Hichtum is daarom interessant voor alle Gale/ama's vanaf Usbrand Klazes.

De boerderij van Half Hichtum moet erg oud zijn geweest, zij werd waarschijnlijk in 1806/7 afgebroken. Het betrof aldus het boekje van de Publieke Verkopeling in November 1896:—"Ecne bij uitnemendheid vruchtbare ZATHIE en LANDEN, zeer gunstig gelegen in één gesloten kavel, bij de Blauwpoort .. te Bolsward". Op een oude kaart van het kadaaster blijkt, waar de boerderij precies gestaan heeft. In het land staat nog het betonnen voetstuk van de molen, welke vroeger het grootste gedeelte van het land van Half Hichtum bemoeide; de molen zelf behoorde tot de boerderij, genaamd de Rooie Hel. Dit betonnen voetstuk kan een oriëntatiepunt zijn. Het zou erg leuk zijn, wan- neer er nog een foto zou worden gevonden van de oorspronkelijke boerderij van Half Hichtum. Uit hetgeen ik heb gehoord en gevonden, blijkt dat er voortdurend met de bewoning geschoven werd. Dit betrof ook, zoals dadelijk zal blijken, de boerderij, genaamd it Heecbhout, te Bolsward, welke naast Half Hichtum gelegen moet hebben. Op deze manier wordt ontmoet, stedts maar weer weid benadrukt: dat de families elkaar vroeger steeds helpen, o.a. ook door borg te blijven voor elkaar, elkaar geld te lenen en geld te geven. De lotgevallen van de ene familie werden vaak bepaald door die van een andere familie. Regelmatisch waren er bedragen in het spel van vijftuizend gulden. Zeker geen gering bedrag voor de tijd welke het betrof. Ik weet wel, dat je voorzichtig moet zijn met interpreteren van de mentaliteit, waarin dit plaat- sword. In hetgeen ik hoarde vertellen, voelde ik echter bijna steeds een, niet met zoveel woorden uitgesproken, maar toch een duidelijk verlangen, dat de saamhorigheid, welke hieruit blijkt, be- waard zal blijven.

