

Bestuur:

Jan Galama (30021) voorzitter
Haedstrijte 40 9008 SR Reduzum
tel.: 05660-2105 of 2394

Johannes Galama (3215) 2e voorzitter
Vossenlaan 91 6531 SG Nijmegen
tel.: 080-551555 tel. 05130-22089

Jacob Galama (3121) penningmeester
Spartenburg 27 8702 AH Bolsward
tel.: 05157-4710 tel.: 050-139616

Gerard Galema (21120) secretaris
De Meidoorn 24 9781 VP Bedum
tel.: 05900-14518

Truke de Boer-Galema (3315) 2e secretaris
S. v.d. Laanstraat 51 8442 DX Heerenveen

Annemieke Galema (33101) archivaris
P. Campersingel 15A 9713 AC Groningen

GALAMA'S

" de

door de eeuwen heen "

verschijnt in het
voorjaar
(april)

2^e jaargang nr 2 oktober 1991

verschijnt in het
najaar
(oktober)

Lidmaatschap

Het zou geen kwaad kunnen als nog meer familieleden zich zouden opgeven als lid van onze vereniging. Mocht u als lezer merken dat familieleden (of anderen) belangstelling hebben voor dit blad, probeer ze dan lid te maken.

Hoe kan men lid worden!

Door F 25,- over te maken op girorekening 5945270 of bankrekening 30.87.66.814 bij de Rabobank te Bolsward, beiden t.n.v. J.Y. Galama, inz. Ysbrandt Klaases van 1789. Dan is men lid en krijgt men de familiekrant gratis thuisgestuurd.

De contributie bedraagt daarna minimaal F 10,- per jaar.

©Accountantskantoor GALAMA Reduzum

Wat gaat de tijd toch snel! Alweer een half jaar voorbij. Dat betekent ook, een nieuw nummer van het familieblad. De afgelopen periode is met name kenmerkend voor het feit dat er nogal intensief contact is ontstaan met de, van huis uit, protestantse naamdragers.

Allereerst het gezellige contact met mevrouw Nel Galema-van Baal uit Aduard en haar zoon Pieter. Met hem zijn zelfs al een aantal familiegegevens geanalyseerd. Of er verwantschap bestaat tussen deze tak van de familie en de Rooms Katholieke tak?

De tijd zal het leren. Maar de nazaten van deze, van oorsprong uit Welsrijp afkomstige, tak zijn zeker enthousiast voor hetgeen de familievereniging doet. Daarnaast is er contact geweest met Wiep Suijder, zij is een dochter van Pieter Jounwsma en Eke Galema en stamt uit dezelfde tak als eerdergenoemde Pieter en Nel.

Behoorlijk wat gegevens werd ons deel. Kunnen wij die weer wat verder completeren. Onze dank is groot! En wij blijven uiteraard contact houden met deze familie.

Vernedenswaard is ook het contact met de Harringse tak (afstammelingen van Wieger). Met name Tiny en Rinus hebben hun best gedaan om allerlei zaken te verzamelen om deze vervolgens spontaan aan de vereniging over te dragen. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Nog niet zo goed lukken de contacten met de nazaten van Marten. Maar wat niet is kan nog komen.

Dit keer is het tweede (en laatste) deel van de historie van Half Hichtum en It Heechhout opgenomen. Met dit stuk oogst de samensteller (Joseph Galema) zeker succes. De reacties zijn tenminste positief en enthousiast. Meer van zulke verhalen zijn altijd welkom.

Hetzelfde geldt voor het vervolg van het vakantieverlag van Sjoerd Galema en Wilma Elshof.

Uiteraard kunt u ook weer de nodige wetenswaardigheden lezen in de min of meer vaste rubrieken.

Wij hopen dat u ook aan dit nummer weer veel plezier beleeft.

De redactie

Anno Galama (33120)

Titus Galama (3305)

Jan Galama (30021)

Gerard Galema (20120)

tevens het adres van de redactie

De Meidoorn 24

9781 VP BEDUM 05900-14518

warm en droog is omdat de wegen in de regentijd bijna onbegaanbaar zijn. Reistijden verdubbelen dan zomaar.

Weer in Kyondo kunnen wij er maar niet aan wennen dat het 's avonds om 6 uur donker is. Omdat Kyondo precies op de evenaar ligt is het er het hele jaar door precies 12 uren per dag licht. Als we aan het einde van de vakantie er wel aan gewend raken wordt het tijd om al weer naar huis te gaan. We worden weggebracht door

Familietelden,

Hartelijk dank voor de giften die de St. Steun twee Ziekenhuizen Oost-Polen heeft ontvangen. Hieronder een overzicht van de activiteiten van de stichting tot nu toe en wat de verdere doelen zijn.

April: Met drie transportbussen (waarvan twee uit Bolsward) brachten we medische hulpgoederen naar de twee ziekenhuizen en kleding en voedselpakketten naar de distributiecommissie's in Sanok (Z.O. Polen).

Juli: Het weeshuis Dom Dziecka uit Sanok (30 kinderen + 5 begeleidsters) kwam op uitnodiging van de stichting voor een tiendaagse vakantie in Siddeburen (Gr.) Kosten f 15.000,-. Deze vakantie werd mogelijk gemaakt door sponsoring van bedrijven, verenigingen, het Rode Kruis Groningen, familieleden en vele particuliere giften uit Siddeburen, maar ook uit Bolsward e.o. Vandaar veel aandacht voor deze vakantie, niet alleen in een regionaal blad te Siddeburen, maar ook in het Bolswards Nieuwsblad. Ook het Nieuwsblad van het Noorden heeft twee maal bericht over dit vakantiegebeuren hetgeen zeer succesvol is verlopen. Een week blad in Zuid-Oost Polen heeft uitgebreid verslag gedaan over drie buitenlanders die "zomaar" een compleet weeshuis naar Nederland haalde.

Enkele hoogtepunten: Gratis bezoek aan dicrentuin in Emmen, rondvaarttocht door Appingedam, kegelavond, bingo-avond (totaal ontbkend in Polen), tweemaal een disco-avond, en op de slotdag een openlucht kerkdienst op het sportveld waarover alle Polen zich in positieve zin zeer hebben verbaasd.

In Polen is het hoogst ongebruikelijk, bijna onmogelijk dat een pastoor bij de mensen komt, de mensen horen bij de pastoor in de kerk te

Patr Michiel. Ook de terugreis verloop voor- spoedig en we zijn benieuwd naar alles thuis. In drie weken niets gehoord omdat er in de jungle geen telefoon aan een boom hangt.

Sjoerd Galama, Hartwerd
Najaar 1990

(stamboomnr. 33104)

komen. Bovendien kwam deze pastoor (Smeels uit Appingedam) in burgerkledij.

Augustus: Oproep in het Nieuwsblad van het Noorden wegens transportproblemen. De stichting had inmiddels nl. 40 m³ medische en 50 m³ materiële hulpgoederen vergaard. Binnen twee weken waren alle goederen ter waarde van f 200.000,- in Sanok gearriveerd in een grote truck met oplegger die daar groot opzitten baarde. Deze succesvolle operatie werd zowel in een Zuid-Pools dagblad als in het Nieuwsblad van het Noorden uitgebreid beschreven.

De stichting beschikt momenteel over een "kapi-taal" van f 5.000,-, waarvoor op korte termijn antibiotica en vitamines worden gekocht (hieraan heerst een groot tekort). Hopelijk kunnen we nog voor de winter een partij naar Sanok brengen.

In Sanok beschikken we over goede vrienden die controleren of alles eerlijk verloft, want ook hier viert corruptie nog steeds hoogtij. O.a. hierdoor hebben we aanvragen van andere Oost-Poolse ziekenhuizen helaas moeten weigeren. Het voor-naamste doel van de stichting is: om de twee ziekenhuizen in Sanok die failliet zijn zoveel hulp te bieden opdat ze allebei open blijven. Een van de twee ziekenhuizen wordt nl. met sluiting bedreigd wegens de enorme tekorten, dit mag niet gebeuren. Velt ziekenhuizen in Polen is dit lot reeds overkomen. Wij blijven actief in Sanok e.o. Daarom nogmaals ons bankrekeningnummer.

Rabo Slachteren 36.69.75.110

t.n.v. St. Steun 2 Ziekenhuizen Oost-Polen

Namens de Stichting:

M.H. Galama (nr. 33080)

Hoofdweg 102

9626 AJ SCHILDWOLDE

Michiel en Mary Keane

Van deze jongste zoon van Jan Usbrands is niet veel bekend. Hij is geëmigreerd naar Amerika en daar getrouwd met een Ierse. Nakomelingen

Vervolg vakantie in Zaïre.

De bewoners van deze strek zijn zeer vriendelijk. Ze bezitten als gezin een zelfgeboord hut van leem en niet met een stukje grond voor de voedselvoorziening. Vooral door het klimaat is de opbrengst van de grond voldoende om van te leven. Aangezien er hier zeer sober wordt geleefd en men helemaal geen westerse consumptiegoederen gebruikt is er weinig behoefte om veel meer te oogsten voor de handel. Voor zover er wel geld is, wordt dat gebruikt voor tweedehands kleding en om kinderen naar school te laten gaan. De mensen hier hebben dus niks geen luxe, ze leven van wat de natuur hen biedt.

Op de derde dag van ons verblijf in Kyondo wat het "trouwdag". Elke woensdagnormen om half zeven 's morgens zijn er ongeveer 6 bruidsparen die tegelijk trouwen. Deze dag hoorden wij daar ook bij. Het was voor de mensen een hele gebeurtenis. Pater Michiel deed een gedeelte van de plechtigheid in het Nederlands omdat wij anders niet wisten waarom en wanneer we "ja" moesten zeggen. De kerk zat vol met 2000 mensen die dolenthousiast waren. 's Avonds werd ons door de paters een feestje aangeboden waar ongeveer 30 mensen waren (ontwikkelingswerkers, nonnen, medewerkers, etc.) Het viel ons op dat er die avond in 9 verschillende talen gesproken en gezongen werd. We vinden het achteraf zeer de moeite waard dat we op deze manier voor de kerk getrouwd zijn.

het missiewerk van de paters bestaat uit het oprichten en in werking houden van kerken, scholen, ziekenhuizen, etc. De mensen wonen verspreid in de bergen. Het ontwikkelen en opzetten van deze voorzieningen gaat vaak als volgt: De paters beginnen met het opdragen van de mis in de open lucht. Voor de mensen wordt dit na een paar jaar een plaats om elkaar te ontmoeten. Als er na verloop van tijd ongeveer 10000-2000 naar de maandelijkse dienst komen, laten de missiepaters door hun personeel uit Kyondo een eenvoudige kerk bouwen. Na verloop van jaren komen de mensen in de buurt van de kerk wonen omdat die een soort centrumfunctie begint te krijgen. Vervolgens laten de paters

zouden kort geleden zijn gesignaleerd in Leco-warden, op zoek naar hun wortels. Zij zouden niet geweten hebben, waar zij zoeken moesten.

Joseph Galema (stamboomnr. 2133), Breda 20 februari 1991

dan in de loop der jaren scholen, buurthuizen, ziekenhuizen etc. bouwen. Je kunt het werk van de missiepaters wat dat betreft vergelijken met dat van ontwikkelingswerkers. Het is echter opvallend dat de paters veel meer dat ontwikkelingswerkers de plaatselijke bevolking weten te mobiliseren. Voor de toekomst is dat belangrijk omdat diezelfde mensen moeten zorgen dat bepaalde voorzieningen blijven functioneren.

In de bergen waar Kyondo ligt is het klimaat zeer mild. Overdag is het 30- en 's nachts 10 graden Celsius. Deze temperaturen zijn laag omdat Kyondo op 2300 meter hoogte ligt.

Halverwege de vakantie zijn we met Pater Michiel drie dagen op safari geweest. De eerste dag reisden we naar het Park National de Virunga. Dit is een gebied zo groot als Nederland waar helemaal geen mensen wonen en waar niet gejaagd mag worden. De natuur is er zeer gevarieerd. Van Savanne-achtige gebieden, zo ver als het oog reikt, tot zeer onherbergzame berggebieden. Omdat je in het park niet mag overnachten waren wij daar steeds midden overdag. Op het warmst van de dag zijn er veel dieren die een uilje knappen zodat we bijvoorbeeld geen leeuwen en tijgers hebben gezien. We hebben onder andere wel buffels, bavianen, gazelles, nijpaarden en verscheidene vogelsoorten gezien. Vooral de mooie kleuren van de vogels vielen op. Aangezien ondergetekende meerder malen wel even een plaatje van bijvoorbeeld de buffels wilde schieten, kreeg hij van Pater Michiel de waarschuwing om steeds in de gaten te houden dat hij niet even eerder bij de auto zou zijn als de gevaarlijke buffels. Midden in het park kruisen we de Semliki-rivier. Deze moeten we oversteken per pont. Er staat een sterke stroming en overal zwemmen nijpaarden. Aangezien de pont zo verroest was dat een oud-ijzer koopman er beroerd van zou worden, twijfelden wij of dit misschien het einde van onze vakantie c.q. leven zou betekenen, maar als onverschrokken safari-gangers besloten we toch de oversteek te wagen. Aan de overkant aangekomen zien we cactussen zo groot als bomen. Het is hier warm, ongeveer 40 graden het auto rijden is vermoeiend, maar de panoramas zijn zo fantastisch dat in slaap vallen er niet bij is. We boffen overigens dat het zo

FAMILIEVARIA

In deze rubriek zijn/worden berichten opgenomen die via allerlei kanalen bij de redactie binnenkomen.

Geboren

Han en Marijke Galema (nr 21322) kunnen met terechte trots mededelen dat op 18-12-1990 hun drie kinderen, Berber, Jan en Lieke zijn geboren. Helaas kwam dit bericht net een dag te laat binnen om het nog op te kunnen nemen in het vorige nummer, maar wat in het vat zit verzuurt niet!

Heel blij en dankbaar met de geboorte van Vera Maria zijn Klaas en Anneke Galama-Spinder (nr 32437). Zij is geboren op 07-01-1991.

Dankbaar en blij met de geboorte (11-05-1991) van hun dochter Nynke Agatha zijn Nelly Galama (nr 31223) en Martin Schipper.

Eelkje en Gonny de Boer-Galama (nr 31077) werden op 22-05-1991 verblijd met de geboorte van hun vierde kind. Een dochter genaamd Helena Margaretha.

Trees Galama (nr 33326) en Jan Witteveen kregen een zoon; hij heet Harmen.

ook een zoon kregen Michiel Galama (nr 31080) en Dieneke de Boer. Zijn naam is Wouter, geboren 18-05-1991.

In de Welsrijpster tak werden geboren: Pieter Cornelis en Klazina Galema, respectievelijk zoon van Timus en Alie Galema en dochter van Bote en Antje Galema.

Proficiat ouders!

Huwelijksfeest

Op 12-02-1991 waren 45 jaar getrouwd Herman Arijon Witteveen en Boukje Juliana Galama (nr 3336). Ook dit bericht kwam net te laat binnen voor het vorige nummer.

Het 50-jarig huwelijksfeest vierden Elisabeth Galema en Folkert Jellesma (nr 2019) op 28-05-1991. En uitbundig mag je wel zeggen. Eenzelfde feest (maar iets minder uitbundig gevierd) viel ten deel aan Maria Galema en Douwe Landman (nr 2018) op dezelfde datum als het vorige paar.

Jan Galema en Catharina Witteveen (nr 2012) waren tsaalf en een half jaar getrouwd op 6 april 1991.

Tjeerd Haarsma en Petronella Anna Clasiens Galema (nr 3120) waren op 09-05-1991 45 jaar getrouwd.

Uiteraard onze gelukwensen aan allen.

Overlijdensberichten

Te Gouda overleed op 17-04-1991 Fonger Willem Galema (nr 2220) echtgenoot van Suzanna Margaretha van der Knoop; de vader van onze contactpersoon Minke.

Op 15-08-1991 overleed te Makkum Hidde Age Galema (nr 2013) echtgenoot van Johanna Hendrika Kommerkamp.

In Caladonia (Canada) overleed op 25-03-1990 Evert Hugo Galama (nr 3331), echtgenoot van Anna Bakker, vader van Harriet.

Op 07-06-1991 overleed Johannes Holke Galama (nr 3221) in de leeftijd van 83 jaar. Hij was niet gehuwd.

Op 16-10-1991 overleed mevrouw Geertruida Jorna-Galama (nr. 3110).

Onze oprechte deelneming gaat uit naar de nabestaanden.

Allerlei

Michiel Galama (nr 33080) haalde opnieuw de krant; weer over het initiatief dat hij ondernam met een tweetal collega's van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Hoe hun actie, om twee nood te helpen is verlopen, leest u in een artikel-tje van Michiel zelf elders in dit blad.

Ook Teake Galama (nr 3002) haalde de krant. In de Schager Courant van 20-07-1991 stond een leuk stukje (met foto) van hem, en hoe kan het ook anders het verhaal ging, naast hetgeen hij over zichzelf vertelde, over de geschiedenis van onze familie.

KORTE BERICHTEN

Missie

Een nazaat van Wiegier Galama (nr 8 bladzijde 13 van het blauwe boek) Catharinus (Rinus voor intieme) is missionaris in Guatemala. Hij is onlangs voor een aantal maanden met verlof in Nederland aangekomen bij zijn familie in Harlingen.

Op 25 juni had de secretaris het voorrecht om hem te ontmoeten, samen met een aantal familieleden en anderen. Rinus heeft toen op een enthousiaste en humorrijke manier aan de hand van dia's iets laten zien van zijn werk "in het land van de eeuwige lente". Zijn werkgebied omvat een streek waarin naast de hoofdkerk 52 bijkerken bediend moeten worden. Die kerk moet Rinus samen met vooral mensen uit het land zelf klaren. De bewoners in het gebied bestaan hoofdzakelijk uit Maya indianen. Een zeer interessante avond!

Tentoonstelling

Van de Harlingse tak van onze familie heeft het secretariaat nogal wat materiaal gekregen. Dit leent zich prima voor een expositie in het museum. Dus daar gaan wij mee aan de slag: dit jaar zal het waarschijnlijk niet meer lukken, maar wellicht wel in 1992 (bijvoorbeeld in de zomer). Zal me dat een drukte worden bij Piet op het erf.

Welsrijpster tak

Weet u wat er zo interessant is bij deze familie!

De burgemeester van Elst (Gid) Harig Galama (nr 3342) liet ook weer van zich horen. Samen met een team uit zijn gemeente nam hij het in het radioprogramma "Heer en meester" op tegen een collega uit een andere gemeente.

Wie traint er in onze familie een wereldkampioen? Juist ja, dat is Marijke Galama (nr 10212). Zij coacht de amazone Mirjam Arsing uit West-Indiëland. En die is wereldkampioen dressuur voor gehandicapten.

Dat de huidige generatie afslamt van Pieter Cornelisz Galama. Dat is leuk om te weten, zult u denken, maar wat is daar zo interessant aan? Het interessante daarvan is dat hij een tijdgenoot is van IJsbrand Klazes Galama. Zowel Pieter Cornelisz als IJsbrand Klazes zijn geboren in 1789, op respectievelijk 3 juli en 1 oktober. Beide heren zijn boer en allebei hebben ze aardig wat bezittingen. Het grote verschil is dat de eerste protestant is en de laatste rooms katholiek. Of er familiebanden bestaan? Dat zij we aan het uitzoeken!

West-Friesland

Insussen zijn wij er achter gekomen dat er in 1789 nog een naamdrager is geboren te Lecuwarden. Het betreft Nicolaas Galama, zoon van Johannes Galama en Trijntje Claassens (alias Catharina van Zelle of Selm). Nicolaas trouwt met Johanna Adama. Dit R.K. gezin bestaande uit minstens tien kinderen, trekt vanuit Lecuwarden naar West-Friesland. Voor zover bekend leven er op dit moment geen nakomelingen meer van deze familie. Of er ook een verbinding bestaat met onze R.K. tak! Nog geen idee!

Jaarlijkse bijdrage

Een aantal van u heeft waarschijnlijk het giro-/bankacceptformulier gemist, dat bij het vorige nummer was gevoegd. Hiermee kon de f 10,- (jaarlijkse bijdrage) worden gemaakt. Helaas is dat aan de aandacht van een twintigtal leden ontsnapt. Wil u alsnog zorgen voor overmaking? Bedankt namens de penningmeester.

HALFWEG HICHTUM

Het vervolg van het verhaal over Halfweg Hichtum.

De nazaten van de families:

Galama/Kramer: IJsbrand en Betsie
Aukes/Galama: Sjoerd en Veronica
Galama/Hettinga: Fonger en Minke
Galama/Keane: Michiel en Mary

Het betreft hier kinderen van Jan IJsbrands. Jan IJsbrands was een van de drie zonen van IJsbrand Klazes. Slechts drie van zijn kinderen hebben wortel geschoten in Friesland. Deze zijn Johanna (Janijc) gehuwd met Jaring Klaas Hettinga, Klaas, gehuwd met Teuntje Terwitscha van Scheltinga, en Hubertus, gehuwd met Sjuifje Ydema.

Over hen weet ik (nog) niet veel te vertellen. Het gaat mij nu vooral om IJsbrand (mijn grootvader, om Veronica, om Fonger en om Michiel. Zij of althans hun kinderen hebben Friesland verlaten, en hebben wortel geschoten respectievelijk in Brabant (IJsbrand en Veronica), België (Fonger) en Amerika (Michiel).

IJsbrand Galama en Betsie Kramer

Het is vooral Siebregje Kramer-Brandsma, de moeder van Betsie geweest, die reeds voordat Betsie was overleden, er op aandrong dat de kinderen naar Brabant moesten om een toekomst op te bouwen. Alleen de oudste kinderen, Jan, Frans en Claasien waren bij het overlijden van hun moeder reeds meerderjarig. Frans, en waarschijnlijk ook Jan, waren al naar Brabant getrokken. In Brabant begonnen namelijk de Stoomzuivelfabrieken uit de grond te rijzen en de Friezen, die (toen) op dit gebied de Brabanders voor waren erg welkom in Brabant, althans als zij katholiek waren.

Alle kinderen van IJsbrand en Betsie kwamen uiteindelijk in Brabant terecht, behalve Ytje. Zij is in Bolsward gebleven. In Brabant hielpen zij elkaar, o.a. met banen in de zuivel, ofschoon dit ook wel eens schijnt te zijn misgelopen. Maar dan hielpen zij elkaar weer op een andere manier. Vooral Claasien, die verpleegster was en ongetrouwd en, na allen te hebben overleefd, in 1974 is overleden, fietste op en er neer tussen Den Bosch en Steenbergen, om voor anderen hulp te vragen, wanneer dit nodig was, en om ook zelf te helpen. De strijd tegen de tuberculose woedde nog in alle hevigheid. De tuberculose heeft de Galama's ook in Brabant niet gespaard.

De oprichting van zuivelfabrieken is sterk gestimuleerd door de strijd tegen onhygiënische toestanden op de boerderijen, waar de melk voornamelijk werd verwerkt. Onze vaders wisten uit eigen ervaring, hoe noodzakelijk dit was.

Veronica Galama en Sjoerd Aukes

Hun geschiedenis lijkt gedeeltelijk op die van IJsbrand en Betsie. Zij hadden drie zonen en vijf dochters, allen geboren in Friesland. Sjoerd is in 1894 in Woudsend overleden. Twee van zijn zonen, George en Albert, zijn jong overleden. Johan leerde in Joure van Cornelis de Jong het kruideniersvak. Het is Cornelis de Jong, die deze familie aanspoorde, om haar toekomst in Brabant te gaan zoeken. Dit heeft de gehele familie ook gedaan. Ook moeder Veronica kwam naar Brabant, waar zij in 1910 overleed. Johan huwde met Sophie Hetteema. Zij kregen drie zonen en zeven dochters, waarvan er acht zijn getrouwd. In Helmond begon Johan samen met Ebben uit Joure en Dames uit Tilburg en zijn zwager Hetteema een zaak in kruidenierswaren, de EdaH. Tussen Johan en zijn neven Galama in de zuivel bestond een vrij regelmatig contact.

Fonger Galama en Minke Hettinga

Na geboerd te hebben in Workum zijn zij met drie zonen en vier dochters verhuisd naar Aerschot in België, waar de oudste zoon Jan, gehuwd met Anna Jacobs uit Rotterdam, reeds een grossierderij in koloniale waren was begonnen, welke goed floreerde. Gedurende de eerste wereldoorlog is deze Jan met zijn vrouw en een dochter teruggekeerd naar Nederland. In Limburg, o.a. te Roermond werden nog zes dochters en een zoon geboren, en later in Rotterdam nog twee dochters. In Nederland was Jan directeur van een bedrijf van Grada en leverde schoonmaakmiddelen o.a. aan de zuivelfabrieken van zijn neven in Brabant. Fonger en Minke zijn beiden in Aerschot overleden. Behalve Jan zijn ook hun kinderen in België overleden. Hun oudste dochter was niet getrouwd, een tweede dochter was wel getrouwd en had een dochter, thans wonende te Antwerpen, een derde dochter was getrouwd zonder kinderen, een vierde dochter was getrouwd te Brussel met twee kinderen. De zaak, welke Jan begonnen was in Aerschot is voortgezet door zijn twee broers. De ene broer trouwde op latere leeftijd en had zelf geen kinderen, de andere broer had een zoon. Deze zoon is de enige in België overgebleven Galama van deze tak van de familie, welke naar België verhuisde. Het is mij niet bekend of hij is getrouwd en kinderen heeft.